



OLAT

Wandelsportvereniging

NIEUWS



Kempenlandtocht / Kempische Wandeldagen vanuit Geldrop



Nijmegen en Apeldoorn telden weer veel OLAT-deelnemers



27 september: 2e Dak van Brabanttocht - mooie uitzichten!



OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967
te Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-
organisatie Nederland
Aangesloten bij:
Atletiekunie en NFV (IVV)

Wandelen is plezier voor jong en oud. Fleur Hamelink heeft haar missie volbracht en het certificaat voor European Walker in ontvangst genomen. U leest hierover meer in dit blad.



Burgemeester van Oerlehof 8
5491 AP Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 12 27 83 95
www.fotografiebrouwers.nl
info@fotografiebrouwers.nl

Van Hoof Sint Oedenrode



Het busbedrijf waar u het best
mee UIT bent

Telefoon 0413 472545
Grote Doelenlaan 16-18
5491 EG SINT OEDENRODE



M.V.D. HEIJDEN
autocentrum zijtaart b.v.

Past. Clercxstraat 34, 5465 RH Zijtaart
Telefoon 0413 36 33 74 • Fax 0413 34 26 14
www.mvdheijdenzijtaart.nl

Café Biljard

Schonmoeder



Linze 13
5667 AH Geldrop
Tel: 040-2862046
bij Sporthal De Kievit



VAKANTIECENTRUM
DE ZWARTE BERGEN

Op zoek naar een geschikte locatie?
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

VAKANTIECENTRUM DE ZWARTE BERGEN
Zwartebergendreef 1
5575 XP LUYKSGESTEL
Tel. 0497-541373
E-mail: info@zwartebergen.nl

LANDSCHAP
reisboekwinkel

LANDKAARTEN REISGIDSEN ATLASSEN GLOBES
WANDELKAARTEN TAALGIDSEN FIETSKAARTEN
FOTOBOEKEN LANDENINFORMATIE REISVERHALEN

www.landschapreisboekwinkel.nl

Kleine berg 3
5611 JS Eindhoven

info@landschapreisboekwinkel.nl
T 040 256 9653
F 040 256 9654

VACATUREBANK

Voor het goed kunnen organiseren van onze activiteiten zijn veel vrijwillige handen nodig. Momenteel zijn wij op zoek naar mensen voor de onderstaande functies:

Voorlopers dagtochten op zondagmorgen (vooral wandelaars met een snelle tred)

Verzorgers dagtochten op zondag

Verzorgers en tijdwaarnemers lange afstands- en prestatietochten

Chauffeurs en verzorgers Kempenlandtocht / Kempische Wandeldagen

Hebt u belangstelling, informeer dan gerust bij onze medewerkers of bel eens met:

Paul Kanters (06-16885375)
Pierre Emans (06-34161600)
Henk Plasman (06-10980674)
Hans Janssen (040-2260704)

REDACTIE OLAT NIEUWS

Ad van Asten (coördinatie, bestuursafgevaardigde)

Ad van Asten, Lineke den Boer, Wil Jacobs-Effting, Rinda Scheltens (redactie)

Lineke den Boer (eindredactie, vormgeving)

Noud Wijn (fotografie)

Otto Ahlers (archivering, techniek)

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND NUMMER

t/m 15 september 2013

Lupinelaan 27, 5691 WC Son

olatnieuws@olat.nl

info redactie algemeen: 0499-473767

WEBSITE

Ad van Asten (coördinatie) - a.asten@olat.nl

Angélique van Deursen (webmaster)

website@olat.nl

LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet Dreesen

Uiverlaan 23, 5613 AC Eindhoven

040-2524404 of leden@olat.nl

VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van den Kerkhof

DRUK

Ton Niëns, Weert



IN DIT NUMMER

Vooruitblik clubreis Niederrheinpad SP 10	Ad van Asten	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise Wandelingen; Clubreizen; Dak van Brabant-tocht		4-5
Samenstelling bestuur en commissies OLAT		6
Bij Joop aan tafel	opgetekend door Ad van Asten	7
Onze jarigen / Ledenadministratie	Jet Dreesen	8
Dagwandeltochten-info / Prikbord		9
Kempenlandtocht, 80 en 110 km	Monique van der Slot / Jannie Bos	10-13
Kempische Wandeldagen 2013	Nelly van de Voort	14
Aanmelding trainingsweekend Wintelre	Henk Plasman	15
LPS: Stand/agenda clubkampioenschap & nieuws	Ad van Asten	16-17
Fleur Hamelink 'European Walker'	Rino Hamelink	18-19
De 97ste editie van de Vierdaagse van Nijmegen	Peter van de Ven	20-22
De ronde van Nijmegen	Inge Mol	22-23
Deelnemers Vierdaagse Nijmegen en Apeldoorn		24
Vierdaagse Apeldoorn, een geweldige ervaring	Betsie van Mil	25-26
Wad- en Wierdenpad: LAW5-5	Willemien Hietland	26-27
Wandelen op het Pieterpad (6)	Piet Jansens	28-30

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLATNieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: www.olat.nl



VOORUITBLIK CLUBREIS: Niederrheinpad SP 10

Vorgenomen traject Niederrheinpad SP 10 aangepast

Na ter plaatse poolshoogte te hebben genomen, bleek toch enige aanpassing van het voorgenomen traject voor 14 september noodzakelijk te zijn. De afstanden tussen Kevelaer-Geldern en Wachtendonk bleken onvoldoende om daarop de twee wandelingen van september en oktober te baseren. Clubreizen heeft daarop besloten om de wandeling van **14 september** te laten beginnen in Weeze en dan verder de geplande route te volgen via Kevelaer naar Geldern-Niersken. Op **12 oktober** hervatten we de route in Geldern-Niersken en wandelen dan het traject van de SP 10 tot in Hinsbeck dat vlakbij de route ligt.

De beschrijving van 14 september stond grotendeels in ons vorige clubblad en de kaartjes van deze wandeling vinden jullie als gebruikelijk op onze website.

Op 12 oktober starten we in Geldern en treffen dan op onze weg wederom de Niers en de Fleuth, te beschouwen als bij ons de Dommel en Kleine Dommel. Hun oorsprong vonden deze Duitse stroompjes in het oversstromingsgebied van de Rijn. Zo is hier ook veengrond ontstaan.

We zullen ook restanten van vroegere Motten tegenkomen. Dat waren versterkingen, gebouwd op kunstmatige wallen en

dienden om de lokale machthebbers meer bescherming te bieden. Bij Püllen in Wachtendonk treffen we de behuizing voor het beheer van het natuurpark. Het toezicht over het grenspark Maas-Schwalm-Nette zetelt hier. Het gebouw is inmiddels ook al weer zo'n 380 jaar oud.

We wandelen zo rustig verder en bewonderen het beeklandschap van de Renne en Nette. Ook Napoleon had hier al belangstelling om de Rijn en de Maas door middel van een kanaal te verbinden. Onze snelle wandelaars, vandaag door geen heuveltje beproefd, zullen zich misschien laten verleiden om de 30 meter hoge uitkijktoren Taubenberg te beklimmen en vanaf daar de omgeving te overzien. Ook attenderen wij op de natuur rond de meren bij Krickenbeck, waar tevens een oude vakwerkboerderij valt te bewonderen.

Dan tot slot nog een kasteeltje Krickenbeck, dat een historie kent vanaf de 12e eeuw. Na die tijd is het regelmatig verwoest en weer opgebouwd. De vroegere graven van Gelre hebben plaatsgemaakt voor conferenties van uiteenlopende aard. Vanaf hier is het niet ver meer naar ons eindpunt in Hinsbeck, een klein plaatsje, om dit seizoen waardig af te sluiten.

-Ad van Asten-

(praktische informatie op pag. 5)



WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10:00 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé - meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg - is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet.

Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

Vanzelfsprekend loopt iedereen voor eigen risico mee.

Informatie:

Piet van der Zande 040-2263198 p.zande3@upcmail.nl
Mieke van Boxtel 0411-622188 acvan boxtel@home.nl
Truus Kusters 0478-541276 h.h.kusters@home.nl



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt – altijd stipt om 10:00 uur – beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode:

Den Toel Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
De Vriendschap Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant

Oud Rooy Markt 13, Sint-Oedenrode

Bij een 5de dinsdag van de maand is de start vanuit wisselende locaties.

AGENDA

Datum	Startpunt
10 september	De Beckart
17 september	De Vriendschap
24 september	Oud Rooy
1 oktober	Den Toel
8 oktober	De Beckart
15 oktober	De Vriendschap
22 oktober	Oud Rooy
29 oktober	Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

Informatie:

Johan van de Sande 0413-473375
Peter van de Laar 0413-474759
Betsie van Mil 0413-475454

GROTE CLUBACTIE

Wij vragen nogmaals jullie aandacht voor de Grote Clubactie. In het juli/augustus-nummer van ons clubblad was een acceptgiro bijgesloten. Hiermee kunt u zoveel loten reserveren als u wilt.

Door het bestellen van deze loten en het betalen van €3,00 per lot weet u zeker dat van dit bedrag €2,40 rechtstreeks terecht komt in de kas van OLAT. Met deze opbrengst zijn wij in staat een deel van de kosten te voldoen voor de jaarlijkse vrijwilligersdag. Op deze manier kunnen wij als vereniging iets terugdoen voor onze vrijwilligers, die het mogelijk maken onze activiteiten door het jaar heen te organiseren. Alvast dank voor uw medewerking.

AGENDA		
Datum	Route	Startpunt
17 sept.	Genneperparken	Paviljoen Genneper Parken, 040-2524632 Antoon Coolenlaan 2A, 5644 RX Eindhoven
1 okt.)	Tongelreep-Valkenhorst	t Oude Wandelpark, 040-2040551 Eindhovenseweg 264, 5553 AA Valkenswaard) <i>geen cafépauze</i>
15 okt.)	Regte Heide	Eetcafé Den Overkant, 013-5301577 Dorpsstraat 1, 5133 AD Riel) <i>geen cafépauze</i>
29 okt.)	Rond het Diepe Meer-ven	van.Oeffelen, 040-2261181 Heezenbosch 24, 5591 TA Heeze) <i>cafépauze op startplaats</i>



CLUBREIZEN

Het 'eigen reisbureau' van OLAT organiseert al vele jaren achtereenvolgende clubreizen naar de mooiste wandelroutes door de Ardennen of Zuid-Limburg. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaatsen per bus vervoerd. Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen. Wel dient men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. In de dorpjes op de route is niet altijd iets te krijgen.

Er is altijd keuze tussen twee afstanden (op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

PROGRAMMA 2013

14 sept.	SP 10	Weeze - Geldern-Niersken	24 / 20 km
12 okt.	SP 10	Geldern-Niersken - Hinsbeck	23 / 19 km

Inschrijfgeld:	Leden	Niet-leden
dagtochten	€28,00	€32,00
	<i>De prijzen zijn onder voorbehoud</i>	

Inschrijven:

Minimaal 1 maand van tevoren, met vermelding van tocht, aantal personen, opstapplaats, afstand, postcode en huisnummer. Geld overmaken op bankrekening 1579.50.743 ten name van wsv OLAT, Sint-Oedenrode.

Na-inschrijvers

kunnen alleen mee als er nog plaats is in de bus. Bij inschrijving binnen 1 maand vóór de tocht dient men vooraf bij Toon van Wordragen te informeren of er nog plaats is.

Afmelden:

Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht, of (na aftrek van €1,10 administratiekosten) worden teruggestort. Bij afmelding binnen 10 dagen voor de tocht wordt niet meer terugbetaald of teruggestort.

Opstapplaatsen:

Sint-Oedenrode	Tijden: 07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan)	07:35 uur
Weert (AC-restaurant A2)	08:10 uur

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs!

Er is een excursieverzekering afgesloten. Deze geldt niet voor bagage en kostbaarheden.

Info & inschrijven: Toon van Wordragen 0495-537775
toon.van.wordragen@gmail.com



DAK VAN BRABANT TOCHT

Op vrijdag 27 september organiseert OLAT voor de tweede maal een 'Mountainwalk by Night', een unieke kans voor wandelaars om te genieten van mooie vergezichten vanaf landgoed Gulbergen in Nuenen. Deze avondwandeltocht vindt plaats voorafgaand aan het mountainbike-evenement Gulbergen 24 en volgt voor een groot deel het parkoers dat op zaterdag zal dienen voor de mountainbikers.

Om deelname aan de wandeling nog aantrekkelijker te maken is er dit jaar keuze uit 3 afstanden. Het parkoers op de 24 en 16 km wordt hoofdzakelijk uitgezet in de natuurrijke driehoek Nuenen, Stiphout, Mierlo. De kortste afstand concentreert zich hoofdzakelijk op de prachtige vergezichten vanaf de 60 meter hoge berg 'Dak van Brabant', richting Eindhoven, Helmond en Geldrop, met als afsluiting een wandeling over de natuurcamping Het Wolfsven, onder Mierlo.

Na afloop is in het promodorp nog volop gelegenheid te genieten van een gezellig samenzijn met een drankje en vrolijke live muziek.

Een zaklamp wordt aanbevolen.

Start Promodorp Gulbergen 24
Vamweg 18
5731 PW MIERLO
(parkeren op aanwijzing van de organisatie)

Startbureau geopend vanaf 16.00 uur
finish voor 22.30 uur

Afstanden	Starttijden
24 km	16.30-17.30 uur
16 km	18.00-19.00 uur
8 km	18.00-20.00 uur

Inschrijfgeld: €3,00

De startkaart dient eveneens als controlekaart bij enkele centrale posten.

Informatie: 073-5033322 - winter@olat.nl - www.olat.nl



OLAT COMMISSIES

Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Henk Plasman (*voorz*), Piet van der Ree (*notulist*), Paul Canters, Pierre Emans, Jack Klumpkens
Frank Marchand (*bestuursafgevaardigde*)
Vacant (*wedstrijdsecretaris*)
lps@olat.nl

Dagwandeltochten

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (*parkoersen*)
Ad Ketelaars (*voorz*), Hans Janssen, Antoinet Gooren

Verzorging

Hans Janssen (*Dagtochten*), Tony van Duijn (*KWD*); Jo Willems (*magazijnbeheer*); Jo Lepoutre (*Vierdaagse-team Nijmegen*), Frank Marchand (*LPS en bestuursafgevaardigde*), Vacant (*Avond4daagse*)

Clubreizen

Toon van Wordragen (*coördinator*),
0495-537775
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
toon.van.wordragen@gmail.com
Pierre Emans, Jan Hendrix, Theo Boumans
Ad Ketelaars (*bestuursafgevaardigde*)

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (*secretariaat*), 040-2552742,
Hamakerstraat 11, 5652 RC Eindhoven,
kwd@olat.nl
Joop Wesseling (*voorz*), Hein Lenders,
Ad Verbakel, Ad Ketelaars (*financiën*)
Tony van Duijn (*coördinatie verzorging*)

Wandelen op Dinsdag

Piet van der Zande (*coördinator*), 040-2263198
Mieke van Boxtel, 0411-622188;
Truus Kusters, 0478-541276
Antoinet Gooren (*bestuursafgevaardigde*)

Avondvierdaagse & Rooise Wandelingen

Piet van Berkel, 0413-784742
Betsie van Mil, 0413-475454

Wandelwegen

Jan van Berkel (*Airbornepad*)
Otto Ahlers (*Hertog Hendrikpad*)
Theo Beelen (*Graaf van Hornepad*)
Joop Wesseling (*algehele coördinatie*)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 nov. indienen

OVERIG

Boetiek wandelgidsen

Janet van Gennip, 040-2415802,
boetiek@olat.nl

Overnachting Vierdaagse Nijmegen

Hein Lenders, 06-12074473; bankrek.nr.
1579.74.154

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers



HET BESTUUR VAN OLAT



Voorzitter
Joop Wesseling
Dorpsveld 33
5258 MA Berlicum
073-5033322
voorzitter@olat.nl



Bestuurslid
Ad Verbakel
Past. Bogaertsstraat
12
5469 EZ Keldonk
0413-212161
a.verbakel@olat.nl



Penningmeester
Ad Ketelaars
Koninginnelaan 108
5491 JX Sint-Oedenrode
0413-475824
penningmeester@
olat.nl

Bankrekening: 1382.11.736
t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode
IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36
BIC: RABONL2U



Waarnemend Secretaris
Antoinet Gooren
Plutostraat 2
5081 TG Hilvarenbeek
013-5054508
a.gooren@olat.nl



Bestuurslid
Frank Marchand
Deursenstraat 7
5043 JP Tilburg
013-5702662
f.marchand@olat.nl



Bestuurslid
Ad van Asten
Lupinelaan 27
5691 WC Son
0499-473767
a.asten@olat.nl

**vacature
secretaris**

ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel, Toon van Wordragen

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel, Sjaan Verbakel, Kees van Vessem, Joop Wesseling, Toon van Wordragen



BIJ JOOP AAN TAFEL

We waren er even tussenuit

In de zomer is het gebruikelijk de organisatie even op een lager pitje te zetten om daarna weer met nieuwe energie de zaken op te pakken. Bij OLAT ligt dat net even anders. Ons clubblad viel bij u in de bus toen de vakantie al begonnen was, maar u heeft er waarschijnlijk toch nog wel plezier aan beleefd.

Een deel van onze Vierdaagse-wandelaars dacht er na die zomerse uittocht naar Nijmegen ook nog aan om de redactie op de hoogte te stellen dat ze feestelijk waren onthaald op de Via Gladiola. Blij waren we voor Connie die dat al voor de 50ste keer mocht beleven, maar eigenlijk waren wij met Connie nog trotser op Huub, die na zijn infarct eind vorig jaar door wilskracht dit huzarenstukje voor de 44ste keer wist te voltooien.

Er zijn beslist nog meer kanjers die met hun wandelprestatie een mijlpaal of persoonlijke overwinning wisten te realiseren. Allen van harte gelukgewenst.

Wij zijn eveneens erg ingenomen met het team dat namens OLAT vier dagen in de weer was om wandelaars op welke manier dan ook te plezieren. Wij denken dan niet alleen aan onze hulptroepen dagelijks op de verzorgingspost, maar ook aan Hein en anderen die u middels de Ganzenheuvel even tot rust konden laten komen.

Onze kernactiviteit in Geldrop, die in het bijzonder op de recreatieve vakantie-wandelaars is gericht, kreeg in eerste instantie af te rekenen met de extreme weersverwachting voor de eerste dag. Het zou die dag zo heet worden dat zelfs de warmste versie tot nu toe (1990) daarbij in de schaduw zou komen te staan. Sommige mensen zijn dan zo verstandig om het rustig aan te doen. Zo ook bij OLAT. De langste afstand werd met 10 km ingekort en de 338 deelnemers kregen het advies mee het rustig aan te doen. Een grote opkomst voor deze jubileumeditie zat er dus niet in, maar voor de zaterdag en zondag was de belangstelling goed. Niet alleen het weer speelde de organisatie parten, maar ook maakten ongenode gasten in de nacht van vrijdag op zaterdag gebruik van moderne technieken om de hele voorraad gekoelde dranken te ontvreemden. Als organisatie moet je dan wel even slikken. Toch is het gelukt om zonder te veel ongemak voor de wandelaars de zaak draaiende te houden. Met dank aan de medewerkers. Gekoppeld aan de Kempische Wandeldagen vond van vrijdagavond tot zaterdagavond de Kempenlandtocht plaats. Alweer de 15e editie.

Met een klein select team weet onze LPS-commissie het steeds weer te klaren om voor de liefhebbers een attractieve langeafstandswandeling op touw te zetten. Was de voorinschrijving al een succes, de na-inschrijvers op de 110 en 80 km zorgden ervoor dat deze jubileumeditie als uitverkocht in de boeken kan gaan. De enige dissonant was het grote aantal 'krutjes' op het wandelpad.

Begin september ontmoeten wij onze vrijwilligers graag op de Maasplassen bij Roermond, waar de boot speciaal is gereserveerd voor een pleziertocht en diner als dank voor hun inzet en welslagen van onze activiteiten.

Verder treffen wij jullie graag bij de Dak van Brabanttocht op 27 september, aan de Vamweg in Mierlo. Daar kan vanaf 16.30 uur worden gestart voor een wandeling van 24 km, en vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur voor kortere afstanden.

Graag tot dan.

-Joop en Ad-

NIEUWS KORT

WANDELNETWERK BERGEN OP ZOOM

Het Streekpad De Brabantse Wal werd dit jaar al gekroond tot Wandelroute van het jaar 2013, en is een geel-rood gemarkeerde rondwandeling van 112 km rond Bergen op Zoom en haar buurgemeenten. De unieke situatie doet zich in Bergen op Zoom voor dat uit zes verschillende richtingen wit-rood gemarkeerde Lange-Afstand-Wandelpaden bij elkaar komen. In combinatie met het door Wandelnet (2012) ontwikkelde Streekpad De Brabantse Wal is hierdoor een compleet wandelnetwerk rond Bergen op Zoom ontstaan. Het door de Gemeente Bergen op Zoom geplaatste paneel geeft een duidelijk overzicht van de vele mogelijkheden voor het wandelend publiek.

NIEUW VOETVEER OP MAARTEN VAN ROSSUMPAD

De vrijwilligers van het voetveer tussen Rhenen en Lienden hebben plezier in en van hun werk. Sinds kort is de boot in de vaart en met succes. In de jaren '50 werd het pontje over de Rijn ontmanteld vanwege de bouw van de Rijnbrug.

De pont is eigendom van Uiterwaarde, dat al een aantal voetveren op de Maas en de Waal heeft. Het idee van een voetveer over de Rijn ontstond vorig jaar op Koninginnedag, toen het koninklijk bezoek de rivier overstak. Het voetveer biedt de wandelaars in de zomermaanden een nieuw alternatief om op een aantrekkelijke wijze van het Maarten van Rossumpad naar het station in Rhenen te komen. De route ligt dan open naar het gezellige stadscentrum van Rhenen, waar de wandelaar een ruim aanbod vindt om zijn of haar wandeling op gepaste wijze af te sluiten. Vaartijden zijn van 10.00 - 18.00 uur.

-WANDELNET-



ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

SEPTEMBER

16-9	Hanny Klumpkens	Sevenum
16-9	Trijnie v/d Schans	Eindhoven
16-9	Lilian Verhoeven - Jansen	Oss
17-9	Dorine van Aarle	Sint-Oedenrode
18-9	Geert Hendriks	Sint Oedenrode
18-9	Henny Moonen	Weert
18-9	Joop Schijf	's-Gravenhage
19-9	Thea Baselmans	Sint-Oedenrode
20-9	Eveline van der Linden	Mierlo
20-9	Benita Verbakel	Zijtaart
20-9	Louis van Bavel	Oosterhout Nb
20-9	Toon Hompes	Budel
20-9	Anny v Asseldonk-vd Sanden	Zijtaart
21-9	Jos van Zantvoort	Geldrop
21-9	Bert van Deursen	Rosmalen
21-9	Jolanda Meeuwssen	Boxtel
21-9	Dorien Brans	Breugel
21-9	Gerry van der Aa	Schijndel
24-9	Eric-Jan van Oorschot	Made
24-9	Coby Cissen - v.d. Ven	Eindhoven
24-9	Sjef Koolen	Nederweert Eind
24-9	Jan van Esch	Sint Oedenrode

25-9	Frenklina van Pinxteren	Veghel
25-9	Ria van den Bogaart	Helmond
25-9	Adriane Dusseljee	Geldrop
25-9	Theo van Boxmeer	Boekel
26-9	Arie Evegroen	Ouderkerk a/d IJssel
26-9	May Garcia	Helmond
26-9	Ria Bens - Hubers	Oeffelt
26-9	Jan Soetens	Veldhoven
27-9	Kevin van Stuivenberg	Breugel
27-9	Johan van de Sande	Sint Oedenrode
28-9	Anneke vd Aa-van Riel	Veldhoven
28-9	Caroline Vernie	Maasbracht
28-9	Nelly van Roosmalen	Sint Oedenrode
29-9	Frank Marchand	Tilburg
30-9	Sjef van Gestel	Eindhoven
30-9	Mike Bertrand	Geleen
30-9	Jeanne van de Laar	Sint Oedenrode

OKTOBER

1-10	Jan Beekmans	Nuenen
1-10	Lon Kraan	Lommel
2-10	Hennie Maathuis	Eindhoven
2-10	Frits Benjaminsen	Eindhoven
2-10	Jan Hendrix	Weert
3-10	Marga Verduin-Smits	Sint Oedenrode
4-10	Perno van Stuivenberg	Breugel
4-10	Frans Peters	Sint Oedenrode
5-10	Paula Kersten	Uden

6-10	Mart Douven	Ospel
6-10	Maria von Bergh	Helmond
6-10	Jeannet Leeson - Heldoorn	Nuenen
8-10	Diny Verschuijten-van Eijk	Sint Oedenrode
8-10	Jans van Griethuyzen-v. Schaik	Hazerswoude Dorp
8-10	Wilma Gommers -de Baay	Sint Oedenrode
8-10	Jan de Wit	Veghel
9-10	Rina van der Heijden - van der Leest	Veghel
9-10	Carina van den Hurk	Luyksgestel
9-10	Theo Lormans	Leunen
9-10	Mariet Ahlers - Geurts	Eindhoven
10-10	Mariet Douven - Mackus	Ospel
11-10	Carla vd Wetering	Sint-Oedenrode
11-10	Leny van der Velden's-Hertogenbosch	Sint Oedenrode
11-10	Ria van Oirschot	Sint Oedenrode
12-10	Anny van Veggel	Deurne
12-10	Ruud van Woensel	Oost West En Middelbeers
13-10	Francien van Berkel	Erp
13-10	Gerdy van Aarle-van den Bogaart	Sint Oedenrode
15-10	Paul van Leeuwen	Mierlo
15-10	Jan Slagboom	Son



LEDENADMINISTRATIE

Jet Dreesen

Uiverlaan 23, 5613 AC Eindhoven
040-2524404
leden@olat.nl

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw ledenpas te tonen bij de inschrijving.

ADRESWIJZIGINGEN

*Dhr. Henk Peters,
Stellingmolen 7-A, 7587 RV De Lutte
Jet Dreesen,
Uiverlaan 23, 5613 AC Eindhoven*

AANMELDINGEN

Dhr. Harold van Alphen, Mariahout

OPZEGGINGEN LIDMAATSCHAP

*Mevr. Moniek Sikking-van Mey,
Eindhoven
Dhr. Dario Legito, Helmond*



Wij wensen onze leden die ziek zijn of anderszins wel een opkikker kunnen gebruiken van harte beterschap en veel sterkte, zoals Sonja Arfman, die onlangs een ernstig ongeluk meemaakte.



Wandelspreuk:

"Wie zijn eigen weg volgt....verdwaalt nooit"



DAGWANDELTOCHTEN

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen. Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parkoers.

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

Startbureau geopend vanaf 07.15 uur
 inschrijving vanaf 07.30 uur
 finish voor 17.00 uur

Afstanden	Starttijden
40 km	08.00-09.00 uur
30 km	08.00-10.00 uur
10-15-20 km	08.00-12.30 uur

Inschrijfgeld:	10 km	€3,00
	15 km	€3,50
	20 km	€4,00
	30 km	€4,50
	40 km	€4,50

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting

OLAT-leden €2,00 op vertoon lidmaatschapskaart
 Bondsleden €0,50 op vertoon lidmaatschapskaart
 Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.

Informatie: Joop Wesseling 073-5033322
 winter@olat.nl www.olat.nl

AGENDA	
Datum	Startpunt
Zondag 20 oktober 2013	Helvoirt De Guldenberg Guldenberg 12
Zondag 17 november 2013	Sint-Oedenrode Cambiance De Kienehoef Zwembadweg 37
Vrijdag 27 december 2013 Grenzeloze Tocht	Luyksgestel Camping De Zwarte Bergen Zwarte Bergendreef 1
	Lommel-Werkplaatsen Feestzaal De Moffel Martinus van Gurplaan 31



PRIKBORD

NAUWE SAMENWERKING WANDELKRANT 'TE VOET' EN STICHTING DE WANDELPOL

Per 1 juli 2013 zijn 'te voet', de wandelkrant van Nederland en Stichting De Wandelpool een hechte samenwerking aangegaan.

Han Hoogvorst, oprichter en motor van Stichting De Wandelpool, werkt met veel succes al meer dan 20 jaar onafgebroken aan het draaiende houden en verder ontwikkelen van De Wandelpool. Han Hoogvorst: "Ik vind het fijn in 'te voet' een partner te hebben gevonden die mij veel werk uit handen kan nemen. Deze uitgeverij gaat zorgen voor het samenstellen en produceren van onze periodieke uitgave en zal me tevens de abonnee-administratie uit handen nemen. Ik wil graag een beetje rustiger aan gaan doen en vooral de dingen blijven doen die ik het leukst vind. Ik zal me met name blijven richten op de contacten met de abonnees die de tochten organiseren en op het maken van de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Maar wat nóg belangrijker is: door de samenwerking is ook de continuïteit voor de toekomst van De Wandelpool gewaarborgd. Voor de abon-

nees verandert er niets, behalve dat ze in de toekomst o.a. kunnen gaan meeprofiteren van allerlei voordelen die 'te voet' aan haar eigen abonnees gaat aanbieden."

Ook Eef van den Brink, uitgever van 'te voet', is verheugd over de samenwerking. "We willen onze lezers, naast het leveren van de geprinte en online edities van 'te voet', wat breder gaan bedienen. Door bijvoorbeeld het aanbieden van wandelarrangementen en -reizen voor onze abonnees. En zo past ook de samenwerking met De Wandelpool goed in onze toekomstplannen. De mogelijkheid te kunnen wandelen in kleine groepjes met enthousiaste wandelpoolers zal een groot deel van onze abonnees ongetwijfeld zeer aanspreken. Het zal in elk geval een mooie groei van het aantal abonnees van beide organisaties teweeg kunnen brengen. We zullen de voordelen en aanbiedingen na de zomerperiode uitwerken en met de abonnees van De Wandelpool en 'te voet' communiceren."

Uit: de wandelkrant digitale editie

Geldrop, 2 op 3 augustus 2013

Kempenlandtocht, 80 km



Het is de hele dag al vreselijk warm. Moeten we onder deze omstandigheden wel gaan wandelen? Maar ik besluit dat we gewoon kunnen starten en altijd kunnen stoppen, eventueel bij het pastaontbijt. Dus op naar Geldrop in een warme auto, waar we even voor achten weer uitstappen. Nog op tijd om de helden op de 110 uit te zwaaien. Het was vandaag zo warm dat de 35 km van de Kempenlandtocht kwam te vervallen!

Het is weer gezellig in het startgebouw en de drie uur die we moeten wachten zijn dan ook zo om. Zeker als Mike met zijn patatje bij ons komt staan, en dat is niet helemaal zonder gevaar. Kortom, menigeen geniet er van mee. Ik doe even een tukkie in het gras en koel zowaar wat af, maar terwijl ik daar lekker lig, vergrijpen twee muggen zich aan me. Rond 23:00 uur begeef ik me naar de startplaats na met heel veel bekenden te hebben bijgekletst.

De nacht

De route voert ons via bekende wegen, allereerst richting de kolossale kerk van Geldrop zelf. Als een machtige schim rijst hij hoog de hemel in. We gaan een paar straten door en komen na het spoorviaduct op een fietspad terecht. En dit gaan we lange tijd volgen. Het maakt niet uit of we rechtdoor langs een tuincentrum gaan, rechtdoor de Jan Raassensweg volgen, een manege passeren, de weg richting Heeze oversteken en rechtdoor een kruising overgaan, voor mijn gevoel is deze 5100 meter één recht stuk. Koos is naast me komen lopen en gezellig kletsend hebben we dit stuk met steeds paaltjes in het wegdek "Paaltje!", en dat dus roepend, snel gelopen. En ook het volgende stuk over de A2 richting de eerste wagenrust zit er snel op. Gelukkig wel, want er zitten ook stukken over donker,

onverhard terrein en met hobbels en kuilen tussen. Het is een mooi stuk, dat kun je nog net in het donker ontwaren, maar eigenlijk zie je weinig van de schoonheid.



We genieten van de soep met echte verse ballen en gaan dan de verharde weg volgen. Ik loop nu met anderen op en ga richting Valkenswaard over goed verlichte wegen. Via de industrie van Valkenswaard komen we langs de Venbergse Watermolen. Daar lopen helder witte ganzen in het gras. Op de tweede post (voor ons tenminste) voegt ook de 110 zich bij ons. We kletsen gezellig met hen die er al 20 km extra op hebben zitten. Het is heerlijk fris weer geworden, eigenlijk al van voor onze start, dus we treffen het ten opzichte van de 110 die nog in de hitte weg moest. Gezellig in de drukte lopen we door naar Bergeijk waar wederom een wa-

genrust is..... om uiteindelijk aan te komen in Riethoven. Daar is in café 'De Sleutel' de tassenrust. De tas met slaapzak staat trouw op me te wachten, dus na een bak koffie zoek ik een rustig hoekje op om mijn ogen een half uur te sluiten. Ik was er wel aan toe, want ik voelde me regelmatig slaapwandelen.

Een uur later

Als we doorgaan is het nog niet helemaal licht en we hebben het idee dat we sneller lopen dan vorig jaar. En dat is niet verkeerd, want stel dat het net zo heet wordt, of bijna net zo heet, als gisteren met temperaturen boven de 30°. Af en toe zie ik een vleermuisje langs vliegen, maar die worden steeds vaker afgewisseld door vogels.

We gaan de bebouwde kom door, maar dan wel met de mooiste huizen waar in één van de tuinen een konijntje huppelt. En dan volgen weer stukken natuur. We gaan door Aalst met zijn molen en opvallende kerk.

Op de wagenrust gaan we weer even zitten onder het genot van een vlapflip terwijl het al behoorlijk licht is. Zelfs Koos zit er nog, meestal zien we die alleen in het begin, maar hij doet vandaag dus rustig aan.

We gaan langs de 'Hut van Mie Pils'. Dit café ontleent zijn naam aan de oude 'hut' waar vroeger Mie Peels woonde en haar etablissement had. Maar dat



lag wel een meter of 50 verderop. Langzaam gaat de zon schijnen en krijgt alles een prachtige kleur. Na het brandweeroefenterrein komen we bij de rust onder het viaduct, waar ik net het laatste bakje vla tref. Hannie heeft twee lepels in haar papbekertje gezet. Ik zeg dat ik er wel een wil hebben, ze heeft hem toch nog niet in haar mond gehad. Nee, en ze heeft geen schurft. Hoewel..... toen je ons net voorbij ging en ik je eens van opzij aankeek..... en zo is de sfeer weer bepaald.



We gaan weer langs een orchidee, net als vorig jaar. Of zou het gewoon dezelfde zijn. Netjes bewaard door de OLAT en voor vandaag even in de grond geprikt. We pakken een randje Eindhoven mee, bij de rotonde met de grote fontein, en steken weer eens een villawijk

door, waar een eekhoortje vlak voor me de weg oversteekt. Verder is het heerlijk om je te vergapen aan de riante optrekjes met tuinen waar niet op een metertje meer gekeken wordt. Maar weer terug in het landelijke mogen de boerderijen met groen-okergele luiken en rieten daken er ook zijn. En een kapelletje hoort er natuurlijk ook bij.

Een 'local' fietst een stukje gezellig kletsend met ons op. Of we het hier mooi vinden. Ja, dit zie je bij ons in de Randstad niet, en zeker geen kapelletjes.

Dan volgt Geldrop al weer en na, voor ons gevoel, de hele bebouwde kom door geslingerd te zijn, veelal over de beruchte rode fietspaden, komen we



bij Kynologenclub 'De Kempen' aan, waar de pastamaaltijd al op ons wacht. Dat gaat er wel in, want ik heb echt trek.

Volgens mij lopen we ongeveer op het schema van vorig jaar, maar we horen dat iedereen hier toch een uur later weg is.

Echt zwoegen...

We krijgen de route van dag twee van de Kempische Wandeldagen mee en gaan op pad. Eerst langs kasteel Geldrop, door het winkelcentrum en langs het weverijmuseum om uit te komen bij de Dommel, die we enige tijd gaan volgen. We lopen gezellig op met Pieter en Rini en spreken links en rechts met anderen. Ook twee jongere heren die voor het eerst lopen..... en zeggen het nooit meer te doen!

Na over de snelweg te zijn gegaan, gaan we de heide op, waar het echt genieten is. Het is er niet zo warm als we vreesden want er staat een fris windje. Rini wijst me op een vogelkijkhut. Leuk, maar daar heb ik vandaag geen zin in. Hij woont hier in de buurt en zeker in de winter loopt hij hier regelmatig een rondje. Daarbij zijn zelfs kraanvogels te spotten.

Op de wagenrust in de schaduw is het heerlijk vertoeven. Het is druk want ene Willie volbrengt, volgens een spandoek, zijn 18.000ste kilometer. Adriaan neemt een punt vlaai, ik heb er nog geen trek in, die neem ik straks wel op de laatste wagenrust. Het voordeel van de rusten overdag is dat er ook dixies staan. Ik pulk even aan de deur, die ik niet open krijg, waarna enkele andere 'rusters' zeggen dat hij bezet is. Oh, ja, rood is bezet. Maar als ik er op zit komt er toch ook iemand aan de deur rammen.

Er volgt weer een heerlijk stuk heide met prachtige vennen, heideplanten en stuifzand. Het stuift zeker als we door een tractor gepasseerd worden. Een hagedisje schiet het gras in. Althans, voor je hem echt opmerkt, is hij eigenlijk al weg.



Het allerlaatste stukje naar camping 'De Somerense Vennen' komt Koos ons tegemoet omdat de route hier een stukje heen-en-terug loopt. Hij zegt het vandaag rustig aan te doen omdat het overal zo gezellig is en omdat de temperatuur eigenlijk best meevalt. We genieten van een broodje kroket. Maar na de heerlijke rust moet er toch ook nog een stuk gewandeld worden. Ik denk dat we nog maar 6 km moeten tot de volgende post, maar als we gaan rekenen klopt het niet helemaal.... Het worden er acht. En de elastieke kilometers hebben inmiddels hun intrede weer gedaan. (En dan gaan we er maar vanuit dat dat weer aan ons ligt hoor!) We vragen aan de controleur nog even hoeveel er nog moeten komen; we zijn inmiddels gewend ongeveer achteraan te lopen. Maar tot onze verbazing moet ongeveer de helft van de langeafstandslopers nog komen. Het is nu een stuk warmer dan op de heenweg, wat vooral komt door de afwezigheid van wind. Toch hupst er een klein kikkertje over het pad op een punt waar niet eens water is. En met deze vijfde, opvallende diersoort, heb ik vandaag weer genoeg wilde fauna gezien.

De heide is hier een jaar of drie geleden platgebrand en dat is nog goed te zien aan de laatste zwarte boomstompen die nog omhoog staan. We worstelen ons door de kilometers heen naar de laatste wagenrust. Helaas is de vlaai op, dus ik moet het maar met een appelkoek doen.

We rusten even in de schaduw, maar niet te lang, want eigenlijk willen we alleen maar naar de finish. Natuurlijk

genieten we toch van de mierenhoop en het valt ons op dat er onder de den- nen zoveel dennenappels liggen, en dat loopt niet lekker.

Op de laatste paden vraagt Adriaan of het nog ver is naar de Gynaecologen- club. Hij is leuk. Gelukkig weet de Gel- dropse wat hij bedoelt. Nog een half uurtje, gokt ze. Ik hoop stiekem dat ze dat te lang inschat... maar ze kan toch goed schatten. Ron komt ons al tege- moet. Hij rijdt met Ineke mee en wil haar vast tegemoet lopen. Wij hebben Ineke niet meer gezien, dus ze zal nog een eind achter ons lopen. We raden Ron aan om naar de sporthal te gaan, eventueel een lekkere douche te ne- men en op het terras te wachten.

En dan staat hij daar ook echt voor ons: Sporthal 'De Kievit'. Zelfs Koos is er nog en we worden luid begroet door een groepje driedaagse-lopers die lekker in het zonnetje op het terras zitten.



We melden ons af en nemen de oor- kondes en stempels in ontvangst.

En dan lekker onder de douche om het zweet en het zwarte heidestof van ons af te spoelen. Ik doe in de sporthal lek- ker een dutje, hoewel dat niet erg op- schiet. De een na de ander komt even gezellig kletsen. Zo ook één van de he- ren die we onderweg tegen kwamen en die zei 'het nooit meer te zullen doen' is nu al weer bijgedraaid. Wie weet doet hij het nog wel eens. Hij gaat straks in

ieder geval een blauwe kaart laten stempelen.

En als we nog even nazitten op het ter- ras komen de laatste wandelaars bin- nen. Ook Bertus en Sandra, die wel heel lang door de hitte hebben moeten zwoegen.

80 km 23:00 – 16:00

-Monique van der Slot-



Kempenlandtocht 2013 (110 km)

Over het algemeen hebben we het aardig gezellig tijdens wandeltochten, maar zo soms is het wel heel gezellig. De Kempenlandtocht is daar eentje van. We reizen deze keer niet met het openbaar vervoer, maar met de auto en omdat Titia deze wandeltocht ook wil lopen, reist zij gezellig met ons mee. Als dank krijgen we van haar een soort van microvezeldoekje dat je nat om je hals kunt hangen bij erg warm weer, daardoor heb je het minder warm. Nou had ik er net die avond daarvoor ook al twee gekocht, maar dat waren zeemleren doekjes. Eentje heb ik ook uitgetprobeerd, maar na afloop kon ik die weggooiden. Het microvezel- doekje van Titia was na deze wandeltocht nog in topvorm en is daardoor mijn favoriet en zal daarom ook bij iedere warme wandeltocht mijn metgezel zijn.

Als we de auto uitstappen, is het ineens bloedheet, het is tropisch warm in Gel- drop. De hoogst gemeten temperatuur was daar 37 graden. Om die reden is de wandeltocht van 35 km die dag verkort naar 25 km en daar waren alle wande- laars het roerend mee eens.

Een grote verrassing is Anneke Mole- naar die ons tegemoet komt lopen als we naar het startgebouw willen. En maar steeds zeggen dat ze geen plan-

nen hebben! Anne en Anneke nodigen ons uit om iets bij hun te drinken in de caravan en daar maken we natuurlijk gebruik van. Het blijkt dat er veel be- kenden van ons op het kampeerterrein zitten, dus wordt er veel gekletst en vliegt de tijd om.

Voorspellingen

Ondertussen heeft zich ook een fris windje gemengd in die tropische hitte waardoor de temperatuur langzaam



aan het dalen is. De laatste weers- verwachting die wij hadden gezien, was de voorspelling: geen regen of onweer maar een daling van 10 graden in tem- peratuur, nou dat scheelt een boel. Maar voorspellingen zijn voorspellingen en je moet het altijd maar afwachten, dus voor de zekerheid maar wel een regencapje meegenomen in de rugtas.

150ste long distance

Na het aanmelden is het wachten op de

start, die wordt voorafgegaan door het uitreiken van een plaquette aan Hans Pranger voor 100 gelopen Kennedy-marsen. Bovendien wordt er gemeld dat Ernst Westerhoff met deze tocht zijn 150ste long distance wandeltocht op zijn naam gaat zetten! Hans en Ernst, van harte proficiat met deze prestaties. En dan ineens duikt daar Sybe op, hij komt op het nippertje aan, veel vertraging met de trein door het warme weer!

Er zijn 49 deelnemers voor de long distance wandeltocht. We krijgen nog een waarschuwing mee: als het mocht gaan onwieren, goed op onze eigen veiligheid te letten. En dan gaan we van start, het is nog best warm, maar we lopen niet te snel, om oververhitting te voorkomen.

Gefeliciteerd!

Vanaf de start lopen we in een groepje, Ab, Sybe, Titia en later komen daar Bert en Anita en Mike ook nog bij. Anita is zondag jarig en wij vieren dat vannacht alvast door voor haar te zingen; leuk natuurlijk en omdat Anita fan van de Friese taal is, zingen we ook nog maar even het Friese volkslied. Anita, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Wij willen slapen

En zo lopen we gezellig de nacht door. We worden door de vrijwilligers van OLAT goed verzorgd; ook bij de verzorgingsposten emmers water met sponzen daarin. Nog nooit eerder meegeemaakt, maar er wordt tot twee keer toe vanuit een raam naar ons en anderen geroepen: "Wij willen graag slapen!" Wij wensen hen daarom maar welterusten!

Titia gaat op een gegeven moment wat langzamer lopen, Ab blijft nog een poosje bij haar, maar Titia stuurt hem weg zodat ook Ab zijn eigen tempo kan lopen. Ondanks dat Titia het moeilijk had is ze toch door kunnen lopen, super gedaan! Ook Bert gaat wat langzamer lopen en hem zien we deze tocht niet meer terug, Bert, het was fijn ook jou weer gezien en gesproken te hebben.

Pasta

Als we op 65 km bij een wagenrust zijn aangekomen, besluit ik na wat drinken alvast alleen weg te gaan en ineens begin ik zo lekker te lopen dat ik tot aan de rust in de kantine niet meer wordt ingelopen. De enige die mij voorbij gaat is Sybe; dat tempo lopen voelt erg goed. Even na 08.00 uur op zaterdagmorgen loop ik de kantine binnen waar Sybe al aan zijn pastamaaltijd bezig is. Ik pak mijn tas, zoek een plaatsje op en niet heel veel later loopt ook Appie binnen.

Verzorging

We nemen ruim de tijd om te eten en verzorgen onze voeten nog eens extra, voor de volgende 35 km. Ome Jo heeft mijn hulp nog nodig om zijn hak te beplakken en dat leidt tot de nodige hilariteit. Titia en Ab zitten net aan hun pastamaaltijd als Appie en ik weer vertrekken voor de dagtocht van 35 km, door o.a. Strabrechtse heide en de bossen van Lierop, prachtige natuurgebieden. Het leuke van deze dagtocht is dat we Harry tegenkomen. We treffen Harry wel vaker, maar lopen eigenlijk nooit met elkaar op. Nu maken we dat goed en blijven de hele 35 km bij elkaar en ook dat is erg gezellig. Op 14 km voor de finish belt Rinda met de vraag waar wij zitten. Dat is snel verteld en ik vraag haar of ze op ons wil wachten om dan samen met ons naar de finish te lopen. Zo gezegd zo gedaan. Ondertussen is ook Ab weer bij ons aangesloten, zodat we met z'n vijven naar de finish lopen.

Diploma

Het is zo'n gezellige tocht geworden, waardoor deze wandeltocht wel heel snel is omgevlogen. We hebben genoten van de natuur en onze wandelvrienden. Om 15.30 uur staan Anneke en Anne ons alweer op te wachten bij de sporthal en feliciteren we elkaar. Door



Alice worden we in de sporthal met alle egards ontvangen en krijgen de stemfels en het verdiende diploma. Na ook weer een gezellige nazit gaan we om half vijf richting ons B&B-adres in Waalre, waar we na een frisse douche gaan eten bij de Chinees.

Bedankt!

OLAT, bedankt voor een goed georganiseerde wandeltocht en goede verzorging. Jammer alleen dat de laatste post voor de finish een gedeelde post met alle afstanden was. Voorheen had je speciale posten alleen voor de langere afstand; het voordeel daarvan was dat je altijd plek had om even zitten. We misten de soep in caférust de Sleutel? Maar overwegend waren wij tevreden en komen vast en zeker terug. Gelukkig bleef het weer goed; dat windje heeft er voor gezorgd dat het flink afkoelde waardoor het wandelen goed te doen was. Ester, van harte beterschap met je enkel en hopelijk tot snel ziens ergens op een verzorgingspost. Jan, jammer dat je uit moest vallen, ook beterschap met je herstel. Jack, gefeliciteerd met je bronzen long distance.

Wij kijken terug op een supergezellige tocht en bedanken hiervoor onze vrienden. Natuurlijk ook alle anderen weer gefeliciteerd met het behalen van deze long distance, maar ook de Kennedywandelaars en de driedaagse wandelaars gefeliciteerd.

Oant sjen allemaal!

-Jannie Bos-

Kempische Wandeldagen 2013 - 35 km

VRIJDAG: ROUTE RICHTING MIERLO (25 km)

De eerste dag togen we voor de Kempische Wandeldagen naar Geldrop de zon maakte overuren, ze scheen al volop het zou warm worden, de route van 35 kilometer ging niet door met 36 graden in het vooruitzicht was dat heel verstandig hoor zonnebrillen en petten werden opgezet veel eten en drinken, dan haalde je het de route ging door natuurgebied Gijzenrooi al wandelend onder de bomen fantastisch mooi natuurgebied de Grootte Heide, een wagenrust die deden we ook aan om bij te tanken, dat was nodig, om daarna weer verder te gaan door het lange gras vochtig, omdat het nog niet droog was in Heeze bij café "De Brug" komen we ieder jaar terug natuurgebied Herbertusbossen, Kasteel Heeze een mooi gezicht nu badend in het zonlicht natuurgebied Strabrechtse Heide, langs De Kleine Dommel af de zon die steeds meer warmte gaf Kasteel Geldrop, het einde was bijna daar veel gezweet, maar we haalden het toch maar thuis een siësta gehouden en morgen er weer tegenaan benieuwd hoe het dan zal gaan?

ZATERDAG: ROUTE RICHTING MIERLO (35 km)

De tweede dag: de temperatuur aangenamer, een verademing we genoten weer volop van de wandeling richting Mierlo deze keer rond zeven uur zoals elke dag begonnen we weer Kasteel Geldrop langs de Kleine Dommel op door de Strabrechtse Heide, de zon kwam steeds meer tevoorschijn Hollandse wolkenluchten, mooier kon het toch niet zijn wagenrusten om er wat te drinken of te eten die vrijwilligers moeten we zeker niet vergeten natuurgebied Lange Bleek, grazers in het bos die liepen los bij Camping de Somerense Vennen was het aangenaam vertoeven

met muziek, zang, een waar genoeg verder door de Strabrechtse en Lieropse Heide heen mooie fietspaden er doorheen het bosgebied heeft zich goed hersteld van de brand drie jaar geleden fijn dat we dat nu weer kunnen betreden langs Bospark 't Wolfsven van Roompot nog een klein stukje en het zat er voor vandaag weer op nog een dag voor de boeg houdoe en tot morgenvroeg

ZONDAG: ROUTE RICHTING NUENEN (35 km)

Dag drie, de laatste etappe nog één keertje stappen energie genoeg daarvoor dus rond de klok van zeven gingen we er vandoor de tocht ging richting Nuenen deze keer de zon liet eerst verstek gaan maar scheen daarna steeds meer door het Dommeldal, een zeer mooi gebied een stukje door het hoge riet de Collse watermolen draaide volop in de Sint Antoniuskapel in Eeneind staken we een kaarsje op Nuenen het bekende dorpje van Vincent van Gogh ieder jaar benoem ik het, het heeft iets aparts toch? zijn beeld staat in het park te prijken over Nuenen uit te kijken bij Café Schafrath, ook zo'n mooie plek ja, ook ieder jaar een vaste stek molen De Roosdonck, Ruweelsels een natuurgebied in het werd warmer maar we hadden het goed naar onze zin de wagenrusten stonden ook weer klaar daar werd goed gebruik van gemaakt, daarvoor zijn wij ze heel dankbaar langs het Eindhovens kanaal, het zat er bijna op bij sporthal De Kievit was de stop

BEDANKT

Bedankt alle vrijwilligers voor de Kempische Wandeldagen we hadden niets te klagen de routes geweldig, de verzorging oké en hopelijk, als de gezondheid het toelaat, lopen we volgend jaar weer mee

-Nelly van de Voort-

Ook Henri Floor, van wie u regelmatig bijdragen aantreft in OLATNieuws, heeft verslag gedaan van de 30e Kempische Wandeldagen. Wegens ruimtegebrek verwijzen wij hiervoor graag naar zijn website: www.henrifloor.nl. Redactie



TRAININGSWEEKEND WINTELRE 2014

Begin 2014 organiseert wandelsportvereniging OLAT voor de 23e maal haar trainingsweekend. Opnieuw is gekozen voor kampeerboerderij 't Caves in de prachtige omgeving van Wintelre (nabij Eindhoven).

De trainingen zijn geschikt voor iedere wandelaar; van jong tot oud en van recreatie- tot snelwandelaar. Wel geldt als minimumeis dat een tempo van ruim 6 km/uur makkelijk gewandeld kan worden. Veel aandacht wordt er besteed aan het verbeteren van techniek en houding tijdens het wandelen. Naast de gezamenlijke onderdelen, waarbij met name 'warming-up' en 'coördinatie' centraal staan, wordt er iedere dag in verschillende groepen gewerkt. Iedere groep staat onder leiding van een eigen trainer, zodat er voldoende aandacht is voor elke afzonderlijke deelnemer.

Inschrijving is vanaf heden open. Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden, dus schrijf op tijd in. Deelname is mogelijk voor het hele weekend, maar ook voor een gedeelte daarvan. Aangemelde deelnemers ontvangen enkele weken vooraf nadere informatie over de locatie, het programma en een routebeschrijving.

DATUM: vrijdag 10 t/m zondag 12 januari 2014
aankomst op vrijdag vanaf 17.00 uur
vertrek op zondag ca. 16.00 uur



LOKATIE: 't Caves, Veneind 5, 5513 NE Wintelre
telefoon 040-2051805

KOSTEN: personen vanaf 18 jaar: € 55,00
personen tot 18 jaar: € 35,00
korting OLAT-leden € 2,50
prijzen voor een losse dag: op aanvraag

INSCHRIJVING:
Inschrijving kan geschieden door de antwoordstrook in te zenden aan Henk Plasman, Weegbree 81, 5684 JC Best of aan henk.plasman@postnl.nl

Daarnaast dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op bankrekening 13.82.11.736 t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode, onder vermelding van "Trainingsweekend 2014".

Bij annulering door een deelnemer wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met €5,- aan organisatiekosten.

INLICHTINGEN:
Henk Plasman
06-10980674 of 0499-390324
henk.plasman@postnl.nl



INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN TRAININGSWEEKEND OLAT, 10 T/M 12 JANUARI 2014

Naam: Voornaam

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €

Het totaalbedrag ad € is overgemaakt op de bankrekening van OLAT.

* doorhalen wat niet van toepassing is



LPS: CLUBKAMPIOENSCHAP, AGENDA'S EN NIEUWS

STAND CLUBKAMPIOENSCHAP PER 20 AUGUSTUS 2013

1		Gerrit Arfman	10390	24	M	48		Cor v/d Heijden	1315	3	M
2	1	Hanny Klumpkens	10380	23	V	49		Rudolf van Rooij	1220	3	M
3	2	Sandra de Graaff	8880	23	V	50		Bart Lutke Schipholt	1160	2	M
4		Jan Dinnissen	8405	19	M	51		Ton de Jong	1080	3	M
5	3	Anita Pepers	7985	19	V			Wim vd Wittenboer	1080	3	M
6	4	Marleen Ramakers	7600	20	V	53		Sjef Koolen	1070	3	M
7		Koos van der Maden	7525	20	M		10	Jeanne v Roosmalen	1070	3	V
8		Hans Pranger	7255	16	M			Jan Swinkels	1070	3	M
9		Mart Douven	7185	19	M	56		Ron Budy	995	2	M
10		Rick Liesting	6890	14	M	57		Henk Vink	970	3	M
11		Mike Bertrand	5905	16	M	58		Paul Canters	945	2	M
12		Ton Seetsen	5360	13	M	59		Bert Bosmans	885	2	M
13		Martien v Achterberg	4935	11	M	60	11	Sjan v Roosmalen	880	2	V
14		Hans van Heeswijk	4885	12	M	61		Jack Hendriks	860	2	M
15		Jack Bertrums	4485	9	M	62		Boetje Huliselan	750	1	M
16		Rob van Stuivenberg	4440	11	M	63		Richard Klein Bennink	720	2	M
17		Hugo Prinsen	4435	9	M			Gerrit Legierse	720	2	M
18		Pieter Boots	4230	11	M	65		Hans van Grol	710	2	M
		Frank Marchand	4230	10	M		12	Iris van Limburg	710	2	V
20		Wim van Gemert	4160	9	M			Henny Hendriks	710	2	M
21		Roel van der Wijst	4130	11	M			Theo Martens	710	2	M
22		Wim van Cappelle	3925	7	M	69	13	Jannet van Kleeff	610	1	V
23		Dirk Donders	3875	11	M	70	14	Rina Prinsen-Bourgonje	610	1	V
24		Ernst Westerhoff	3850	7	M			Jo van den Akker	610	1	M
25		Ferdinand v Keeken	3630	10	M			Kees van Dijk	610	1	M
26		Nico v Hassel	3320	9	M	73		Marco van Heel	565	1	M
27		Rini Welten	3220	8	M	74		Gerry vd Aa	445	1	M
28		Bert Adams	3150	6	M			Stefan Mutsearts	445	1	M
29		Rino Hamelink	2995	6	M	76		Wim Baken	445	1	M
30		Wilko v Nieuwenhuyzen	2915	7	M	77		Adrie Toonen	360	1	M
31		Gerard Meeuws	2860	7	M			Henk Klinkhamer	360	1	M
32		Peter van den Brink	2800	6	M	79	15	Annie Beekmans	360	1	V
33		David Vos	2785	8	M		15	Tiny van Alphen	360	1	V
34	5	Nicole Nacken	2770	7	V			Theo Gijzen	360	1	M
35	6	Ineke Pijnenburg	2410	7	V			Jan van Boerdonk	360	1	M
36		Jelte van der Zee	2300	6	M			Ted Liebrechts	360	1	M
37	7	Rinda Scheltens	2190	6	V			Peter vd Ven	360	1	M
38		Jan Kampman	2100	5	M			Paul Rohner	360	1	M
39		Adri vd Graaff	2050	5	M			Erik Dikken	360	1	M
40		Eric-jan van Oorschot	1970	4	M		15	Isis la Croix	360	1	V
41		Rob Keetlaer	1890	5	M			Kees Relou	360	1	M
42		Servee Derks	1835	3	M	89	18	Anja van Kempen	350	1	V
43		Frits Mennen	1755	4	M		18	Annemiek Karels	350	1	V
44		Rik Weverbergh	1720	4	M		18	Ans van den Broek	350	1	V
45	8	Connie Raijmakers	1545	3	V	92		Fred Fisser	250	1	M
46		Co Tops	1510	4	M	93		Ben Duin	150	1	M
47	9	Riet Emans	1320	3	V	94		Klaas Bakker	105	1	M

Deelname aan tocht s.v.p. binnen 2 dagen melden bij: Ad van Asten, tel 0499-473767 of e-mail: a.asten1@chello.nl

AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP

datum	plaats	organisatie	start	afstand	punten	bonus	
13-14 sept	Zeewolde	ZtotZ	19.00	110 km	500		
14-sept	den Hoorn	Rondje Texel	6.30	60 km	250		
14-15 sept	Waalwijk	80 vd Langstraat	20.00	80 km	360	schema	13 uur
20-21 sept	Haaksbergen	Tw KM	22.00	80 km	360		
21-22 sept	Nijmegen	RWV	11.00	160 km	720		
27-28 sept	Leerdam	Glasstad	21.00	80 km	360		
28-29 sept	Velp	stichting	15.30/21.00	110 km/80 km	360		
6-okt	Tilburg	Nk 50 km e.a.	11.00	50/5 km	schema		
12-okt	Berg en Dal	LAT	7.30	60 km	300		
3-nov	Rotterdam	RWV	11.00	5-10 km	schema	bo3 geldt per afstand	
17-nov	Rotterdam	RWV	11.00	bo3	bo3		
1-dec	Rotterdam	RWV	11.00	bo3	bo3		

PRESTIGIEUZE MIJLPAAL



Tijdens de afgelopen Kempenlandtocht wordt **Hans Pranger** voorafgaande aan de 110 km-tocht gehuldigd namens de Sectie Lange Afstand van de KNBLO.

Hans presteerde het om 150 Kennedymarsen te voltooien. Hiervoor ontving hij uit handen van Joop Wesseling een plaque met oorkonde. De starters aan de Kempenlandtocht feliciteerden Hans met een daverend applaus.



Diezelfde avond begon **Ernst Westerhoff** aan zijn 150ste Long Distance Wandeltocht. Hij liep deze tocht ook uit. Dit betekent dat Ernst de eerste Nederlander is die deze prestatie op

zijn naam weet te brengen.

Ernst heeft te kennen gegeven dat hij op de jaarvergadering van OLAT de versierselen die bij deze mijlpaal horen in ontvangst wil nemen. Bovendien heeft Ernst besloten dat hiermee een einde is gekomen aan zijn long distance carrière. Hij gaat zijn afstanden beperken tot ten hoogste 80 km.

Wij wensen Ernst Westerhoff alvast van harte proficiat en nog heel veel wandelplezier.



Veertien dagen later was het de beurt aan **Mart Douven** om in de bloemetjes te worden gezet. Begin jaren 2000 begint Mart in Melderslo aan zijn eerste Kennedymars. Een paar jaar later - en 100 edities verder - was het wederom Melderslo waar Mart aan de start stond. Het kon natuurlijk niet uitblijven: nadat Mart Douven bij de Kempenlandtocht in Geldrop zijn 199ste Kennedymars uitliep was het Melderslo waar hij voor zijn zegetocht ging. Hiermee is Mart Douven verreweg de eerste langeafstandswandelaar in Nederland die deze eretitel voor zich opeist. Uiteraard wensen wij Mart van harte proficiat met zijn titel.

-Ad van Asten-

Missie volbracht: certificaat hangt!

Vorig jaar februari keek Fleur Hamelink thuis in de hal om zich heen. Daar hingen diverse certificaten van de IML: European Walker, International Master Walker, Pan Pacific Walker en Global Walker. Echter, dat kon Fleur ondanks haar 5 jaar wel lezen, geen van haar; alleen maar van papa en mama. "Waar is die van mij?" vroeg ze. "Dan moet je in 8 landen 20 km per dag lopen als we een weekend weggaan", was het antwoord. "Oké!" zei Fleur, en ze hield woord.

Fleur weet niet beter of er wordt gewandeld. Haar ouders hebben elkaar tijdens de 'Arctic Circle March' (een vierdaagse op de poolcirkel) leren kennen en wandelen bijna elk weekend. Toen Fleur vijf weken oud was ging ze voor de eerste keer mee met een wandeltocht in een draagzak bij papa op zijn buik. Op die manier heeft Fleur haar eerste tientallen kilometers afgelegd.



Daarna, toen ze inmiddels zeven maanden oud was en ze haar hoofd recht-op kon houden, werd er een rugzak aangeschaft voor Fleur.



Hierin heeft ze vele wandeltochten in binnen- en buitenland gezeten. En dus ook IML-tochten. Haar eerste IML-tocht was in Engeland, 10 maanden oud, en daarna zijn er vele gevolgd, tot Japan en China toe. In het begin zat ze alleen maar in de rugzak, later moest ze ook stukjes "zelf!" lopen. Zo liep ze op driejarige leeftijd tijdens de vierdaagse in Chantonnay (Frankrijk) 10 kilometer per dag. Net daarna is ze, in navolging van

haar moeder, ook lid geworden van OLAT.

Kleine meisjes worden echter groot en de rugzak te klein, dus er moest een andere oplossing komen: de buggy ging mee tijdens wandeltochten. Dit bleek een ideale oplossing te zijn. Saaie stukken (zoals verharde fietspaden langs een grote weg) zijn voor een kind niet leuk om te wandelen waardoor Fleur vanzelf ging zitten, en juist uitermate geschikt om als ouder even door te lopen. Voor bospaden geldt net het tegenovergestelde: niet te doen met een kind in een buggy, maar die wil daar toch zelf wandelen. Op het moment dat Fleur ook hier te groot/zwaar voor werd, was de buggy ook inmiddels totaal versleten. Het frame was gebroken en gespalkt en de wielen volledig afgesleten. Gelukkig besloot ze toen net dat er ook een certificaat van haar in de hal moest komen.

Fleur had al een IML-stempel behaald in Barcelona in 2011, maar er moesten er dus nog zeven bij. Er werd een planning gemaakt voor 2012 en 2013.



In 2012 zouden de tochten in Zweden, Luxemburg en Duitsland gelopen worden, gevolgd door de tochten in België, Engeland, Zwitserland en Denemarken in 2013. Fleur's missie was begonnen.

Als eerste werd de, toen nieuwe, tocht in Borås (Zweden) gelopen. De eerste dag van deze tocht begon met het doorkruisen van de plaatselijke dieren-



tuin en ging daarna voornamelijk door het bos. Ook tijdens de tweede wandel-dag werd er voornamelijk door het bos gewandeld over soms erg smalle paadjes. We waren beide dagen als laatste

INTERNATIONAL MARCHING LEAGUE

Naar het voorbeeld van de Vierdaagse in Nijmegen zijn er over de hele wereld meerdaagse wandelevenementen ontstaan. In 1987 is de International Marching League (IML) opgericht door de organisaties van evenementen in Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Japan.

In beginsel mocht er in ieder land slechts één tocht lid zijn van de IML; dit is inmiddels veranderd naar twee, mits de afstand tussen de tochten tenminste 1000 kilometer bedraagt. Inmiddels zijn er 27 evenementen lid van de IML.

Voor het verkrijgen van een IML-stempel hoort er minimaal 20 kilometer per dag gelopen te worden. Voor kinderen is er, in tegenstelling tot voor ouderen boven de zeventig die 'slechts' 10 kilometer per dag hoeven te wandelen, geen uitzondering gemaakt op de regel.

Bij het volbrengen van de acht tochten van de landen van oprichting hoort de titel 'International Master Walker', bij acht verschillende tochten in Europa de titel 'European Walker' en bij acht tochten buiten Europa de titel 'Pan Pacific Walker'.

binnen, maar dat deed er niet toe. De eerste horde was genomen.

Als tweede moest de tocht in Diekirch (Luxemburg) tot een goed einde worden gebracht. Deze tocht is massaler en de wegen wat groter dan in Zweden. Beide dagen zat er aardig wat asfalt in en daardoor kostte het wat meer moeite om deze tocht tot een goed einde te brengen. Het is echter wel gelukt.

In september zijn we nogmaals naar Luxemburg gegaan; deze keer voor de IVV-Europeade in Echternach, waarbij er achtereenvolgens 21 en 23 km gewandeld moest worden. Deze keer liep Fleur de tocht fluitend uit. In tegenstelling tot anderen in de familie, die meer moeite hadden met het geklim en geklauter op deze – schitterende – tocht. Als laatste tocht vorig jaar stond Fulda (Duitsland) op de planning. Fleur was hier al twee keer eerder geweest: in 2010 in de rugzak en in 2011 in de buggy. Beide keren had ze al wel stukken gelopen, maar ze had hier nog niet haar stempel gehaald. Dat moest deze keer gebeuren. Bij deze tocht wisselden asfalt en onverharde paden elkaar af en mede door deze verscheidenheid werd ook deze tocht tot een goed einde gebracht. 2012 zat erop en Fleur zat nog precies op planning: vier stempels 'binnen' en dus ook nog vier te gaan.

Dit jaar moesten er dus ook nog vier stempels binnen gesleept worden. Te beginnen in België. Hier zag papa het meest tegenop: 24 kilometer per dag en saaie routes (zeker voor een kind) door de polders. Fleur werd gewaarschuwd, maar sloeg zich er vervolgens krانig doorheen. Zelfs de eerste dag, toen er nog een paar kilometer extra gelopen moesten worden, werd probleemloos genomen. Nog gekker: Fleur besloot halverwege nog even de kerktoren te beklimmen! Het jaar was goed begonnen.

De week daarna stond er al weer een tocht op het programma: Wellingborough in Engeland. Gelukkig viel dit nog in het laatste weekend van de meivakantie, waardoor we er op vrijdag op het gemak naar toe konden gaan.



Het terugkomen was, bleek later dat weekend, een ander verhaal. Het wandelen ging echter prima, ondanks het feit dat er hier zelfs twee dagen 25 kilometer gewandeld moest worden. Het weer was met de regen op de eerste dag wat minder, maar de tocht was goed en ook de rustplaatsen waren prima. Weer een stempel erbij en nog maar twee te gaan.

De eerste van de twee was de tocht in Belp (Zwitserland). Gelukkig had Fleur op vrijdagmiddag geen school, dus konden we 's morgens direct na school vertrekken richting Bern. Hier stond op zaterdag en zondag wederom 20 kilo-

meter op het programma, maar we deden er op zaterdag een paar uur langer over dan op zondag. Er werd links en rechts ook behoorlijk getwijfeld aan de lengte van de kilometers op de eerste dag. Het weer was echter goed, en het ijsje onderweg smaakte prima. En, daar waren we uiteindelijk toch voor gekomen, op zondag was de een na laatste stempel binnen.

De laatste tocht was de Hærvejsmarchen in Viborg (Denemarken). Fleur had er maanden naar uitgekeken. De tocht viel dit jaar voor ons erg gunstig, het was namelijk het begin van de vakantie. Fleur liep de eerste dag samen met opa en oma die ook naar Viborg waren gekomen om vooral de huldiging op zondag niet te missen. Het lopen ging prima, en ze waren op tijd binnen. Onderweg keek Fleur haar ogen uit naar alle verklede Denen met allemaal karretjes (met drank) die meegenomen worden op de route en de organisatie noemt dit inmiddels de langste carnavalsoptocht van Denemarken. Op zondag ging het minstens zo goed, en Fleur ging op het einde steeds harder lopen. We wisten inmiddels dat de organisatie haar IML-paspoort had gecontroleerd en in orde bevonden, dus het enige wat we moesten doen, was op tijd te zijn voor de huldiging. We waren ruim op tijd, en om 15.15 uur meldde Fleur zich bij de organisatie. Iedereen die gehuldigd moest worden (niet alleen IML, maar ook lopers die een lustrum hadden in Viborg), werden in een rij opgesteld en gingen achter de fanfare aan, om het grasveld heen, naar het podium. Hier werd iedereen om de beurt op het podium geroepen om gehuldigd te worden. Zo ook Fleur, die als een van de laatsten aan de beurt was. Op het podium kreeg ze van de organisatie een klein presentje, de strip van de IML voor European Walker en het felbegeerde certificaat. Fleur's missie was volbracht. Het is niet na te kijken, aangezien de IML niets bijhoudt, maar Fleur zal hoogstwaarschijnlijk de jongste European Walker zijn.

-Rino Hamelink-

Volgend jaar ga ik toch met mijn Nijmeegse-verslaving door!

De 97ste editie van de Vierdaagse van Nijmegen

Peter van de Ven heeft weer wat positieve en negatieve ervaringen over deze editie aan het papier toevertrouwd. Hier volgen zijn ervaringen.

Voor mij begint de Vierdaagse altijd tegenover het station, waar ik dan om 12 uur met Sjaak mijn eerste “plastic” pilsje neem. Dit jaar waren we meer op de chique toer en spraken we af in de lounge van Hotel Mercure, waar Jan de Noor en zijn vriendin Annelies een luxe weekje tegemoet gingen. Arie Evegroen was ook van de partij. Wel lekker om daar in een gekoelde ruimte uit echt glas te drinken. Alvorens het zo ver was had ik de startkaart afgehaald voor mijn niet-reglementaire afstand (40 km) en het tasje met de reclame-“rotzooi”. Daar zat deze keer zowaar iets nuttigs in: een entreebiljet voor de Nijmeegse sauna. Op de Wedren de RWV-vlag gepasseerd. Jammer dat OLAT daar geen ontmoetingspunt heeft.

Na een uur in Mercure gezeten te hebben, gingen Arie en ik naar de Waalkade. De banken achter op het terrein van de Wedren waren afgeschaft, en dan maar liever op de Waalkade achter een tafeltje de toerist uithangen. De tam-tam had goed gewerkt en zo voegde Wim Brooijmans, oer-Nijmegenaar zich bij ons. Met Sjaak en Arie gegeten in een pizzeria en mijn bedje/tapijt was vlakbij gespreid (In de Betouwstraat).

Dinsdag 16 juli, de dag van Elst

Niemand wilde mijn kaart van 5.15u starten hebben, daarom maar gestart om kwart voor zeven. Toch weer tegen een lange rij wachtenden opgebotst, maar die was toch met een kopje koffie opgelost, geen lekkere overigens. Meteen voorbij de Waalbrug een routeverandering, ja Lent zal met alle nieuwbouw en nieuwe wijken een heel ander aanzicht krijgen. Ik hoop dat de cafeeetjes vlakbij de Waal zich mogen handhaven. Na ruim anderhalf uur café De Roskam in Bemmelen. Hier kwam ik



vroeger op 50 en 40 km veel bekenden tegen, maar nu was ik een “roepende in de woestijn”. Ik zag Hella van der Wijst nog lopen met haar geluids- en cameraman, die zat meestal ver op mij vooruit. Liep over wat matten, maar bij mij piepten die niet. Wist toen nog niet dat dit een experiment was, waar enkele duizenden lopers aan deelnamen. Bij de echte controle op de recreatieplas in Bemmelen was Wim nog in de problemen gekomen. Hij liep toen op een “vent”-voetpad en had de aankondiging op het digitale bord helemaal niet gezien. Hij moest 's avonds behoorlijk veel moeite doen om de organisatie ervan te overtuigen dat hij ter goeder trouw gehandeld had. Ook de oranje Johan Vlemmix nog gezien, maar die was dit jaar incognito, hij kan zich ook normaal gedragen. In Elst bij café de Ommelanden zagen we Frans Staal en Henk Verbeek, beiden (ex)OLAT. Liepen niet meer, maar Frans had met 50 deelnames zijn strepen wel verdiend. Na Elst nog een uurtje met Arie opgelopen. Op het laatste stuk speelde de hitte veel mensen parten. Wel niet het drama van 2006, maar de E.H.B.O. moest toch een aantal mensen oplappen. Helaas viel Corné, de jongen die ondanks zijn 100% spasticiteit toch deelnam, vandaag uit. De hitte was hier debet aan, anders had hij het zonder meer gered. Om vijf voor vijf binnen.

Woensdag 17 juli, de dag van Wijchen

Na zes kilometer gerust bij Café Hatert, eigenlijk iets te lang. Daar nog Hans

Schrijvers (OLAT) getroffen, daar had ik mijn eerste Vierdaagse mee gelopen in 1974, met het peloton (militaire dienst). Hij had na een aantal jaren afwezigheid de draad weer opgepakt. Ik kan het niet laten, sta nu 10 cijfertjes op hem voor. Toen de Hatertse brug overgestoken en dan is altijd mijn volgende doel de eierboer in de bocht naar de autoweg toe. Dat was mijn verlate ontbijt. Het weer was goed, tegen de 20 graden. En na de autoweg kreeg je een flink stuk bos tot Alverna. Ook nog 1000 meter stofhappen (onverhard).

Voor de eerste keer in Wijchen, daar zette ik stevig de pas er in, want ik moest tussen Wijchen en Balgoij naar de plattelandsvrouwen van de laatste gemeente, voor de erwtensoepp. Ik had geluk, want ze waren zowat aan de laatste kom toe. Had ik nog niet eerder meegemaakt. Toen een stuk van 20 minuten (saai, maar dat soort stukken zijn er meer in N.) en toen een rustige rust bij de tennisclub in Wijchen, dit was 10 minuten voordat de 50 km er weer bij komt. Hier bleek er heel ander kantinepersoneel aanwezig te zijn dan een jaar geleden, geen “ouwe jongenskrentenbrood” meer. Vijf jaar geleden hadden we daar nog een gratis vieuxtje gehad, omdat ze goede herinneringen hadden aan Frans Staal, die er dat jaar voor het eerst niet meer kwam. Vlak nadat we ons weer bij de 50 km gevoegd hadden nog een gratis blik bier gedronken van Alex Stickelorum, moest eigenlijk doorlopen, maar voor een

gegeven paard kun je toch wel minimaal de tijd nemen. De rust in het centrum bij het kasteel dan maar inkorten, maar hier zat Anneriet met haar militair Hans en vriendin Anna, ook weer heeeel gezellig. Nog een lekker kopje soep gegeten bij het laatste buurthuis in Wijchen en toen kwam dat heel lange stuk naar en in Beuningen, gelukkig overwegend met schaduw. Had na Wijchen mijn petje regelmatig nat gemaakt en een flesje Spa in mijn rugzak gedaan. De vistent was helaas dicht, toen een worst genomen zonder broodje. Van afstanden heb ik steeds minder verstand, om half drie was het nog 9 km, maar in Nijmegen werd het toch nog aanpoten. En over poten gesproken, het was Roze Woensdag. Had voor de gelegenheid een roze shirt aan, maar moest de steunbetuigingen ondergaan in een snelwandeld- bijna hardlooptempo. Om één over vijf binnen.

Donderdag 18 juli, de dag van Groesbeek

Weer een shirt aan dat toepasselijk was voor de betreffende dag, Café de Post in Groesbeek. In tegenstelling tot gisteren nog heel wat straten in Nijmegen-Noord doorkruist, in plaats van rechttoe rechtaan. Bij de Universiteitsgebouwen veel aanmoedigingen van en voor studenten. Kan me nog herinneren dat die hoge flat kilometers ver te zien was, maar die tijd ligt al jaren achter mij. Even het tempo aanpassen op de niet zo brede weg naar Malden en 20 minuten later de traditionele beschuit met aardbeien en slagroom. Een must voor veel wandelaars. Voor anderen is dat soep van Ome Jan in Malden. De Dijk naar Mook is ook niet erg breed, maar toch enkele keren een inhaalpoging gedaan. Een klein stukje stofhappen en via 100 meter snelweg het tweede gezellige dorp, Mook. Per ongeluk rechtdoor gegaan naar de veerpont, moesten we verderop toch

klauteren om op het niveau van de andere wandelaars te komen. In Mook lekkere soep genomen bij het café-restaurant bij de rotonde, dit was het punt waar de 30 km rechtstreeks naar Groesbeek ging. Tot mijn voldoening waren er nog niet veel wandelaars op het 30 km-traject. Gisteren was ik al om kwart voor negen door wagonladingen ingehaald. Toen een mooi stuk langs een vaart naar de jachthaven van Plas-molen. Weer jachten van meer dan 5 ton gezien. Vandaag een echte Jannendag want bij café De Malle Jan de eer-



ste ontmoeting met een bekende wandelaar, de Bourgondische wandelaarster Wilma. Net voor het bergbeklimmen na Milsbeek gebuurt met wildvreemde mensen, 2 wandelaarsters voor de eerste keer en twee oud-militairen. Heb niet te veel adviezen gegeven, want ik vind dat je de eerste keer door schade en schande wijs wordt.

Net in de bocht voor Breedeweg de

grens overgestoken naar Duitsland en 50 meter verderop ligt daar boscafé Merlijn met varkens, geiten, konijnen, kippen etc. Een prachtig tuinterras. Van de Vierdaagse heb je helemaal geen weet meer. Hier zaten weer twee "nieuwe" (oude) namen. Elly en Peer en van de eerste dag Jan de Noor, Wim en Annelies. Niet te veel reclame maken, het moet daar rustig blijven. In Groesbeek bij de rotonde en de molen een kop soep aangeboden gekregen. Hier moest ik voor gaan zitten bij de cafetaria. Heb de dagjesmensen die daar za-

tten verzekerd dat ik meestal wel iets neem bij een horecabedrijf. Nu dus niet.

De Zevenheuvelweg, die maar vier bulten kent: Ben van de Velden zat daar met een grote camper en hij moest daar nog enige tijd blijven omdat zijn promillage hoog was. Lekker pilsje Ben! Een aantal studenten zat weer in een grote badkuip met schuim. Kan me herinneren dat ze daar vorig jaar in de stromende regen ook zaten. En bij de camping De Grote Flienberg zou Greet, de vrouw van Hans Schrijvers, op mij wachten. Zou daar die avond gaan eten, maar denk achteraf dat dit logistiek toch niet gelukt was.

Nu Berg en Dal nog en dan veel schaduw op de weg naar Nijmegen. Het was nog redelijk druk. In de eerste wijk toch nog 1 minuut gestopt (13 slokken). Het laatste half uur nog Hans en Anneriet

ingehaald en me geëxcuseerd dat ik op dat moment alleen aan mijn eigen belangen dacht. Om vijf voor vijf binnen.

Vrijdag 19 juli: de dag van Cuijk

In de Betouwstraat me goed voorbereid. Nee, niets met mijn voeten gedaan, maar een lekker kopje koffie met Sjaak gedronken en een kwartier op de bank gezeten. Bij de Wedren kon ik meteen doorlopen. Vaak neem ik op

het eerste stuk overigens het fietspad links of rechts van de weg. Kan ik ook beter zien of ik bekenden zie lopen.

Voor de tweede keer na 6 km café Hartert. Na een pilsje naar het urinoir, niet betaald. Dat werd me door de uitbater niet in dank afgenomen. En weer de eiergewoonte aan het eind van Nijmegen.

Bij het viaduct werden we weer door duizenden auto's en vrachtwagens toegetoeterd. Het wordt tijd dat de Vierdaagse minder bekendheid krijgt. Een mooi stuk door de bossen, met de Hartertse vennen en St. Waldrick. In Overasselt café De Zon en het bier in glas (chapeau!) had ook nog een zonnige prijs. Daar splitste de 50 km zich af. Net voor de splitsing met de 30 een nieuw initiatief: een slager die broodjes met versgebakken eieren en spek verkocht. En van de slagervrouw kon ik zo, zonder kosten, naar het toilet. Hier kom ik terug!

De dijk naar Linden zou heet kunnen zijn, maar gelukkig stond er een briesje. De dag zou overigens zondermeer minder heet zijn. De brug over de Maas,

met veel getoeter, is erg lang en je bent dan blij als je in Linden bent. Die mensen daar blijven hun energie in de Vierdaagse steken en nu was het thema de Kroning van Willem-Alexander en Maxima. Er werd daar weer heel wat gefotografeerd. In het pannenkoekenrestaurant liep het weer als een trein en zelfs de controleurs waren zo aardig om ons daar te knippen. Nu weer aansluiting zoeken in Beers bij de 50 km en dan gezamenlijk naar Cuijk. De burgemeester gaf weer acte de présence en Jan Bruel zat volgens goede traditie bij het laatste café voor de pontonbrug. Ik ben daar achter in de gelagkamer gaan zitten om een beetje uit te zweten. De pontonbrug: laten we hopen dat het leger nog jaren ons die oversteek biedt. Rond twee uur overgestoken, dat was nog ruimschoots voor de sluitingstijd (3 uur). In Mook was het nog een lang lint via Plasmolen en Malden naar Nijmegen. Alhoewel lint? Er liepen weer zo weinig mensen op de weg dat ik verwachtte dat we door de verkeerspolitie naar een zijspoor (fietspad) gedirigeerd zouden worden. Maar dat was loos

alarm. De laatste knip was voor mij mijn laatste rust en ik zag nog menige bekende over de weg lopen.

Bij de scheidingsweg was het weer gewoon druk en we hebben nog menig menselijk poortje moeten passeren, of cadeautjes aangenomen. Mijn gedachten gingen wel even uit naar twee personen die in 2009 bij dit stukje op de foto stonden: Ed Nicolaas (51x), vorig jaar overleden, en Frans Staal (50x), door ziekte loopt hij niet meer. Ooit zal ik ook mijn Waterloo vinden. Om tien voor zes mijn cijfertje gekregen en toch nog een kleine twee uur op de Wedren gebleven, ondanks het feit, dat het daar tegenwoordig niet meer de leukste ontmoetingsplaats is. Wel een eervolle vermelding voor de Turkse winkel, 2 minuten lopen van het terrein, met dranken voor normale prijzen en ook nog zitplaatsen. De catering die de organisatie inhuurt, is te professioneel (duur). Maar volgend jaar ga ik toch met mijn Nijmeegse-verslaving door!

-Peter van de Ven-

De Vierdaagse

De ronde van Nijmegen

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn Kees en ik in het weekeinde voor de Vierdaagse weer richting Arnhem gegaan. Rond 11.00 uur zijn we al bij ons tijdelijk woonadres 'hotel Haarhuis'. Hier voelen wij ons ook helemaal thuis Vandaag maken wij er een cultureel dagje van. We gaan naar het openluchtmuseum, dit vinden wij heel leuk. Bovendien is het weer mooi met veel zon. Wij blijven daar tot laat in de middag en genieten van alle prachtige dingen. Die avond hebben we samen nog even een terrasje gepikt op de Korenmarkt en de avond afgerond met een etentje bij de Griek. Dat Kees nog weet dat we een mooie nieuwe kamer hebben, geloof ik niet!

Zondag 14 juli 2013

Vandaag genieten we van een vroeg ontbijt, want Kees wil per se naar de Vierdaagsedienst in de Sint Stefanskerk. Om 8.30 uur is het er al druk, maar de deuren gaan pas om 9.00 uur open. Wij hebben een goede plaats. De dienst wordt geleid door een Luchtmacht aalmoezenier, die Kees en ik onlangs nog hebben ontmoet in Luttenberg, Peter Geert Scholten. De nieuwdienst meldt

rond 13.00 uur een file richting de Wedren. Kees moet zich melden bij A30, dat duurt even en daarna sluiten wij aan in de rij bij de Q30. Binnen 60 minuten hebben wij beiden onze startkaarten in bezit.

Nadat we nog enige tijd in de stad hebben rondgekeken, gebruiken wij ons diner op de Waalkade. De avond sluiten wij af op het terras van ons hotel in Arnhem.



Maandag 15 juli 2013

Deze maandag is voor ons een rustdag en begint met een laat ontbijt. Daarna nog even naar Nijmegen om daar de sfeer te proeven. Het is er behoorlijk druk met wandelaars die zich nog moeten aanmelden. Nadat we bij het VVV-standje een paar ansichtkaarten hebben gekocht, lijkt het ons een goed idee om bij de KRO langs te gaan, daar ben ik voor €10,00 voor een jaar lid gewor-

den. Op de Wedren blijft het druk, tot dat het tijd wordt om richting Kolpinghuis te gaan voor de bijeenkomst van de Gouden Kruisdragers, waar Kees lid van is. Daarna hebben we nog een borreltje gedronken en ben ik gevallen omdat ik mijn stok niet bij me had en een stoeprand niet heb opgemerkt. Na het verzorgen van de wond en een kopje koffie in ons hotel zijn we vroeg gaan slapen, want om 5.30 uur loopt de wekker af.

Dinsdag 16 juli 2013

Vandaag, de eerste dag van de Internationale Wandelvierdaagse van Nijmegen, nemen we om 6.40 uur de trein naar Nijmegen. Het wordt een rondje door de Betuwe, met doorkomst van de plaatsen: Lent, Elst, Oosterhout en tenslotte de finish in Nijmegen. Er is een stuk nieuw parkoers toegevoegd over de Waalbrug op de heenweg en bij de dijk in Oosterhout. Wij zijn vanmorgen rond 7.45 uur van start gegaan en zijn omstreeks 15.45 uur weer binnen. Daarna hebben we nog een biertje gedronken en, nu wel met stok, terug naar Arnhem. Met een heerlijk bad en lekker eten besluiten wij deze mooie dag.

Woensdag 17 juli 2013

Op deze tweede dag wandelen wij een heel lang stuk door Nijmegen, komen langs de universiteit, waar ik heel verbaasd omhoog kijk naar een spandoek met de tekst: VEEL SUCCES INGE HOU VOL. Dit zijn de leuke dingen tijdens het wandelen. Via de wijk Hatert komen we uiteindelijk bij Diervoorde, waar de Sprong een rustpost heeft. Vervolgens is onze rust bij de RTF-post, waar Lies gelukkig onze aandacht trekt. Om 11.00 uur komen wij in Wijchen aan. Ondanks de drukte kunnen wij hier toch goed vooruitkomen. Daarna gaan we nog even langs bij de Sprong en maken een caféstop bij zaal Verploegen. Van Beuningen gaat het dan naar Weurd en vervolgens naar het waterkwartier in Nijmegen. Het is vandaag roze woensdag in de stad en het gaat er vrolijk aan toe. Wij komen om iets over vieren



terug bij de Wedren. Daar hebben wij nog net even de tijd voor een biertje, maar om te blijven plakken, hebben we geen tijd. Want om zeven uur komt fotograaf Ivo bij ons hotel. Een mooie dag zit er weer op.

Donderdag 18 juli

Alweer de derde dag en tevens de dag van Groesbeek. Ik vind dit persoonlijk het mooiste parkoers en tevens de mooiste dag tijdens de ronde van Nijmegen. Over het algemeen is het ook de zwaarste dag en dit jaar wel extra moeilijk vanwege het warme weer. Desondanks is deze dag voor mij en Kees goed verlopen. Eindelijk eens geen regen, zoals hier de laatste jaren gebruikelijk. Vanmorgen zijn wij om kwart voor acht aan onze wandeling begonnen en we komen om kwart voor vier weer terug op onze bestemming bij de Wedren. Na afloop gaan we bij de Vereniging nog iets drinken. Daarna weer vlug richting Arnhem, waar een heerlijk bad op ons wacht. De maaltijd is daarna als altijd voortreffelijk. Dan nog een nachtje heerlijk slapen en morgen ge-

zond weer op voor de laatste dag.

Vrijdag 19 juli

Alweer de laatste dag van de Internationale Wandelvierdaagse van Nijmegen. Persoonlijk beschouwen wij deze dag als de dag van Mook en Malden. De afgelopen dagen hebben wij ook intens genoten van alles en iedereen was ons goedgezind. Vanmorgen verloopt de start evenals op de andere dagen goed en snel. Ook bij de spoorwegen gaat dit jaar alles op rolletjes.

Kees en ik willen daarom de Stichting Vierdaagse, de gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten, het medisch team van het Rode Kruis (dat wij gelukkig niet nodig hadden) en ook het publiek dat ons allen van water, snoep en zoutjes heeft voorzien, hartelijk danken. Ook een woord van dank voor de verzorgingsposten van de Sprong, de RTF en natuurlijk OLAT en de Gouden Kruisdragers. Ons hotel Haarhuis in Arnhem was weer voortreffelijk. Dan nog de mensen die ik niet wil vergeten te vernoemen: Lies en Evert en Evert-Jan, Anke en Ben en natuurlijk mijn liefste Kees Mol. Allemaal bedankt.

Feest!

Op zaterdag zijn we weer naar huis gegaan in Breda en in de middag naar het Stadskantoor waar ook de Heer P. van der Velden, onze burgemeester aanwezig was, die toezegde om in 2016 een poging te gaan wagen om de Nijmeegse vierdaagse te lopen.

Inge Mol





DEELNEMERS VIERDAAGSE 2013

Gefinisht in Nijmegen

Stand bijgewerkt t/m 19 augustus

x	Naam	Woonplaats
50	Connie Raijmakers	Oss
49	Piet Selten	Mill
44	Huib Raijmakers	Oss
43	Martin Swarts	Veldhoven
40	Theo Tromp	Weert
37	Bert Timmermans	Veghel
36	Ben Duin	Nijmegen
35	Ton Schenkelaars	Veldhoven
35	Peter van de Ven	Veldhoven
33	Coos Verburg	Driebergen
32	Gerard Legijere	Mierlo
32	Henk Frijters	Roosendaal
30	Wim Kennis	Hapert
30	Klaas Bakker	Vught
28	Willy Timmermans	Veghel
27	Ernst-Jan van Eck	Rotterdam
27	Kees Mol	Breda
26	Caroline Dinnissen-Vernie	Maasbracht
25	Frances Rouppe van der Voort	Eindhoven
25	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
25	Louis Vernie	Maasbracht
24	Antoon Asveld	Sint-Oedenrode
24	Wilma Petersen	Sint-Oedenrode
23	Anny Beekmans	Beek en Donk
23	Erik Dikken	Nijmegen
23	Lies Wesseling	Berlicum
23	Richard Klein Bennink	Zutphen
23	Henny van der Haring	Moergestel
23	Toos Snoeijen	Heeze
22	Ferdinand van Keeken	Apeldoorn
22	Peter van den Brink	Laren NH
21	Fred Fisser	Boxtel
21	Arie Evegroen	Ouderkerk a/d IJssel
20	Hanny Klumpkens	Sevenum
18	Willemien Hietland	Aalten
15	Willy de Haas	Helmond
15	Jan de Wit	Veghel
15	Rudolf van Rooij	Eindhoven
14	Betina de Wit	Veghel
14	Marian Post	Utrecht
14	Ron van Dijk	Deurne
13	Dirk Maassen van den Brink	Leiden
13	Adrie Toonen	Wijchen
13	Jan Dinnissen	Wijchen
13	Toos Habraken	Sint-Oedenrode
12	Tiny Ruijs	Erp
12	Marco van Heel	Helmond

12	Wout Kivits
12	Jelte van der Zee
12	Anneriet Janssen
12	Tiny van Alphen
11	Isis la Croix
11	Anita Pepers
11	Piet van der Ree
11	Franny van der Ree
10	Frans Luijckx
10	Pia Kersten
10	Corry van Loon
10	Nico van Hassel
10	Ciel van Wichem
10	Maria van den Berg
10	Annelies Hellings
9	Henny Gerrits
9	Dirk Belder
9	Monique Barten
9	Hans Ruijs
9	Coby Kersten
9	Tine Verberne
9	Walter Eickmans
8	John van Berkel
8	Elly van Berkel-Kleinee
8	Rinus Ars
8	Gerrit Arfman
8	Pierre Verstegen
7	Kees v.d. Aa
7	Co Tops
7	Alex van den Heuvel
7	Peter Cuyck
7	Inge Mol
7	Sandra de Graaff
7	Lilian Verhoeven
7	Stefan Mutsaars
6	Theo Martens
6	Gerry vd Westelaken
6	Mirjam Koppelman
6	Jack Bertrums
6	HC v.d. Sanden
6	Ria Bens
6	Rob van Suivenberg
6	Ton Coppens
5	Jan van Boerdonk
5	Joke vd Vossenbergh
5	Mariet Douven
5	Mart Douven
5	Rita van den Bosch
5	Frans Mandos
5	Christ Vorstenbosch
4	Dirk Donders

Eindhoven	4	Jan Kampman	Geldrop
Vleuten	4	Ad van der Velden	Veghel
Beek en Donk	4	Ruud Horst	Leende
Mariahout	3	Joke Donders	Dongen
Nijmegen	3	Ottie Arie	Waalre
Veghel	2	Marleen Ramakers	Geldrop
Maarheeze	2	Kevin van Stuivenberg	Breugel
Maarheeze	1	Rick Liesting	Deventer
Eindhoven	1	Ans Ars	Eindhoven
Zevenaar	1	Cor van der Heijden	Geldrop
Tilburg			
Rosmalen			
Eindhoven			
Berlicum			
Eindhoven			
Sint-Michielsgestel			
Veldhoven-Oerle			
Veldhoven-Oerle			
Erp			
Goirle			
Helmond			
Eindhoven			
Tilburg			
Tilburg			
Eindhoven			
Kapel-Avezaath			
's-Hertogenbosch			
Veldhoven			
Geldrop			
Veldhoven			
Mechelen			
Breda			
Rotterdam			
Oss			
Schijndel			
Liempde			
Schijndel			
Erp			
's-Hertogenbosch			
Almere			
Oeffelt			
Breugel			
Eindhoven			
Sint-Oedenrode			
Eindhoven			
Ospel			
Ospel			
Someren			
Waalre			
Oisterwijk			
Geldrop			



Gefinisht in Apeldoorn

Stand bijgewerkt t/m 16 augustus

x	Naam	Woonplaats
29	Henri Floor	Driebergen
26	Wilma Petersen	Sint-Oedenrode
26	Willy Timmermans	Veghel
24	Coos Verburg	Driebergen
20	Henk Vink	Schelluinen
13	Jelte van der Zee	Vleuten
11	Ferdinand van Keeken	Apeldoorn
10	Maria van den Hoogenhoff	Helmond
10	Coby Cissen	Eindhoven
9	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
3	Hugo Prinsen	Valkenswaard
2	Willy van den Oever	Sint-Oedenrode
2	Frans van den Oever	Sint-Oedenrode
2	Betsie van Mil	Sint-Oedenrode
2	Job van Mil	Sint-Oedenrode
2	Betty van Genugten	Sint-Oedenrode
2	Jenny van Genugten	Sint-Oedenrode
2	Lies Markus	Sint-Oedenrode
2	Anny van Langen	Sint-Oedenrode
1	Marry van Wijk	Sint-Oedenrode
1	Liny Klijzen	Sint-Oedenrode
1	Marja vd Heijden	Sint-Oedenrode
1	Ingrid Tromp	Budel

Vierdaagse Apeldoorn, een geweldige ervaring

Naast alle aandacht voor de Vierdaagse van Nijmegen dit keer ook een verslag van de Vierdaagse van Apeldoorn.

Dinsdagmorgen

We staan om 6 uur op, doen de ochtendrituelen en om 7.30 uur starten we voor een 4-daagsetocht van 30 km. Het gaat richting Beekbergen vandaag. Het is heerlijk weer, de paden zijn droog en het bos behangen met vele kleuren groen. Het gras geurt terwijl vele weilanden gemaaid worden. De wegkanten zijn als fraaie veldboeketten.

We slaan de eerste rust over en pauzeren bij een caf rust, daar waar eigen-gemaakte appeltaart geserveerd wordt. Die smaakt goddelijk na 2 uur lopen. We passeren een stel wat nogal klef, denken we, handje in handje loopt. We vergissen ons, even later zien we dat ze door middel van een blindenstok elkaar de weg wijzen. Mooi dat dat hier in Apeldoorn kan. We zien deze mensen de komende dagen vaker en bewonderen hun doorzettingsvermogen.

Verder weer door beukenbos en over een stukje hei om iets later onze camping met een tjokvol terras te passeren. Weer door bos en veld, waarbij ik bijna in botsing kom met een stel wielrenners. Komend vanuit het donkere bos waren ze echt niet te zien.

Na de finish treffen we de andere Rooienaren en drinken er ene op.



Dag 2

Vandaag gaat de route richting Uddel. Als je de 30 km loopt zijn er niet veel rustposten, ze kunnen daar nog wat van OLAT leren, denken we dan. Op de eerste rust nemen we een kop koffie. Het is er weer zo mooi dat we de wandeling af en toe staken om eens goed om ons heen te kijken. Door de vele boomwortels is het niet aan te raden dit al lopend te doen. We komen door het stuk bos waar de wolf gesignaleerd is. Men waarschuwt de wandelaars op het landgoed "Aardhuis", wellicht voor niets, voor meer van zijn soortgenoten. Het lange rechte stuk over een militair domein en heidevelden is nogal saai, daar de heide niet bloeit. Wel is het prachtig te zien hoe over een grote afstand een lange sliert koppies op en neer hobbelen. Een kenner vertelt ons dat hij blij is dat de zon niet schijnt, het kan hier dan heel warm zijn. Onervaren als wij zijn, beamen we het maar.

Na de rust op een voetbalterrein, we zijn halverwege, gaat de tocht verder door de bosrijke omgeving. Paadjes slingeren zich door het landschap en vele stoffige benen verplaatsen zich richting finish. Daar zitten onze schoonbroer en zus te wachten op ons. Ik heb het gevoel dat er een steentje in mijn schoen zit; mijn schoonzus heeft voor het eerst in haar leven een blaar gelopen. Later blijkt dat ik op mijn beide voeten ook een heuse blaar heb zitten. Als de 20 km wandelaars uit Rooi er zijn, pakken we er nog een pintje op en gaan naar de tent, ik ben moe.

Dag 3

Vandaag gaat Job alleen aan de 30 km beginnen; ik wacht op de 20 km wandelaars uit Rooi. Jenny van Genugten gaat mee op de 30 km in mijn plaats. Het is toch een hele zit om te wachten tot 9.15 uur. In die tussentijd troost ik een



uitvaller, ze heeft een knieblessure. Ik spreek haar toe met wijze woorden: "dat de gezondheid voor gaat, en je naar je lichaam moet luisteren". Waarschijnlijk zit ze op die onzin helemaal niet te wachten. Gedesillusioniseerd druipend af naar haar hotel en huis. Met Frans, Liny, Anny en Marry ga ik op weg en ik heb een gezellige tocht. Veel kletsen en ondanks dat ze zeggen: "wij lopen niet zo hard" is het voor mij best aanpoten geblazen en dat met die prikkelende blaren. Na een prachtig stuk door het Kroondomein komen we op glooiende heide met een smal en slingerend zandpad. Daar sjouwen Anny en ik een stukje door. Dan komen we op een betonnen fietspad waar de 30 km wandelaars er weer bij komen. Niet veel later komt tot mijn verbazing onze Job aanlopen; Anny wacht hier op de rest, ik ga verder met Job mee. Het stuk v or en n  Hoog Soeren is toch wel zo mooi met z'n beukenbossen en hoogteverschillen. Vanaf hier is het niet ver meer naar de finish. Na afloop vroegen ze: "En Bets, is het goed bevallen"? Ja, het was gezellig en goed zo, maar morgenvroeg ga ik weer met Job mee.

Dag 4

We gaan vandaag richting Hoenderloo. De routes gaan zoveel mogelijk door bos en waar mogelijk over onverharde paden. We slingeren ons over de route, al valt het voor mij niet mee. Mijn voeten doen zeer, we rusten hier en daar en dan gaat het weer een poosje. Op de post in Hoenderloo laat ik mijn blaren

verzorgen. Alles wat er op zit gesmeerd en geplakt moet eraf en de EHBO-hulp tapet beide voeten in tot halverwege mijn enkels. Ook de kleine teen zit ingepakt vanwege een blaas onder de nagel. Al liggend op de brancard ben ik zowaar in slaap gevallen; met enige moeite word ik wakker geschud en kunnen we verder. Het gaat, maar het zijn lange 15 kilometers. Genieten van de natuur doe ik niet meer, ik probeer alleen maar zo efficiënt mogelijk naar de finish te gaan. Daar gekomen krijgen we een plaatje voor aan de grote medaille van vorig jaar toen we deze 4daagse voor de eerste keer gelopen hebben. Als de laatste Rooienaren binnen zijn en we hun verhalen gehoord

hebben, is het tijd weer weg te gaan. Sommigen naar huis, anderen naar een restaurant. Wij gaan naar de camping, vlug onder de douche en daarna lekker uit eten met onze familie.

Anny van Langen had het ons al aangekondigd: dat we alleen voor de eerste 4daagse een bos gladiolen kregen. Daar hoeven we dus nu niet op te rekenen. Dat begrijpen we. Het was voor mij vorig jaar een ware ontgoocheling. Aan de finish stonden kramen vol met prachtige bloemen. Wat bleek: allemaal om te verkopen! En ik dacht dat de organisatie die bloemen aan de finish uitdeelde, net zoals wij dat met de Avond4daagse-wandelaars in Sint-Oedenrode gewend zijn. Helemaal niet

dus. Zo leren we iedere keer weer bij.

Wat ik niet zo goed begrijp, en velen met mij, is het volgende: voor de 4daagse van Nijmegen is er heel veel aandacht. Van Apeldoorn hoor je bijna nooit iets. Terwijl het echt de moeite waard is. Er doen ongeveer 3300 wandelaars mee en dat is voor ons meer dan genoeg. Wij vinden het er geweldig. Wel zwaar, maar heel mooi. Daarom die lopers van Nijmegen ook zo nodig door gemeenteambtenaren onthaald moeten worden e.d. is ook niet te begrijpen. Hallo zeg, ze zijn gewoon met hun hobby bezig!

Betsie van Mil

Laatste deel van wandelpaden rondom grenzen van Nederland afgerond

Wad- en Wierdenpad: LAW5-5



Uithuizen naar Appingedam 30 km, 1 augustus 2012

Ik vertrok om zes uur uit Aalten en was om kwart over tien in Uithuizen. De route was snel te vinden en goed aangegeven. Het was mooi in het Groningse land, het koren stond nog merendeels op het land. Eigenlijk begon nu pas een periode van droog weer. Ik genoot van de mooie uitzichten, van de grote boerderijen en het middeleeuwse

Het Wad-en Wierdenpad is deel 5 van het Nederlandse Kustpad. Het was het laatste deel van wandelpaden rondom de grenzen van Nederland die wij, Martin en ik, zouden gaan wandelen Maar het liep anders. Martin overleed 14 mei 2009 aan een hartstilstand op onze fietsvakantie in Oostenrijk. Hij had het pad al helemaal voorbereid, maar het kwam er maar niet van. Na enkele jaren heb ik het toch maar weer opgepakt en gekeken hoe ik het zou kunnen doen. Na veel wikkelen en wegen is het mij gelukt om het pad te gaan wandelen, want het is wel even vier uur reizen met de trein.

kerkje van Oldenzijl. Nog meer grote boerderijen, zelfs een voormalig klooster waar de monniken aan landwinning hadden gedaan in de Middeleeuwen. Ik wandelde tot het dorpje 't Zandt waar ik op een bankje, tegenover de kerk uit de 13e eeuw, mijn lunch gebruikte. Hier sms-te ik ook even mijn dochter. Even een berichtje van mij en ze weet waar ik ben, voor als er eens iets met mij gebeurt. Zo eenzaam was de route niet, ik kwam toch steeds veel vriendelijke mensen tegen en kwam regelmatig door kleine dorpjes. Voor de Boslaan bij de boerderij Alberdaheerd kwam ik langs een oud theehuis op palen dat in de oorlog dienst deed als schuilplaats voor burgers die gedwongen werden voor de Duitsers te gaan werken. Even verderop zag ik een lama met een jong. In Appingedam aangekomen wandelde

ik nog even een stukje langs het Damsterdiep en daarna zocht ik het NS-station op. Een mooie zonnige wandeldag lag achter mij en het was mij goed bevallen.

Uithuizen naar Lauwersoog 56 km, 15 en 16 augustus 2012

Ook nu was ik weer snel op de route. Voordat ik naar de waddendijk wandelde, zag ik de boeren druk met het maaien van het graan. Het was dan ook prachtig weer, zon en wind, voor mij dus ook! Ik nam een pauze in het 't Zielhoes. Een klein café aan de dijk bij het kleinste haventje van Nederland. Het was er druk met toeristen, wandelaars, fietsers en mensen met motoren. Ik nam er wat foto's en vervolgde mijn weg. Ik genoot van het uitzicht en de schapen om mij heen. Twintig kilome-

ter lang liep ik over de dijk. Het vervelde mij niks en ik vond het bijna jammer dat ik er af moest om richting Kaakhorn te gaan. Via schelpenpaden en smalle betonwegen kwam ik in Pieterburen. Wandelde langs de Zeehondencrèche en verder over het terrein van boerderij 'Huninga', over de asfaltweg, daarna weer over een betonnen fietspad langs borgstee 'Herathema' en verder naar Wehe-Den Hoorn, waar ik zou overnachten. Het was vandaag 31 km.

De volgende dag was de afstand naar Lauwersoog nog ongeveer 25 km. Het pad voerde om Wehe-Den Hoorn heen. Verder ging het over kleine asfaltwegen en weer de bekende beton- of schelpenpaden, langs grote boerderijen richting Leens. Bij de supermarkt in Leens kocht ik wat fruit en wandelde over het Weemsterpad dat langs het terpenkerkhof Ol Weem liep, van het verdwenen Vliedorp. Via een houten brug en een fietspad kwam ik uit in Houwerzijl en wandelde verder naar Niekerk, waar ik op een bankje met uitzicht op de kerk mijn eerste rust nam. Ik sms-te even mijn dochter en wandelde weer verder naar Vierhuizen. Ik wandelde door het dijkgat van de provinciale dijk en bleef het asfaltweggetje volgen, kwam vervolgens langs boerderij 'Torum' en ging links het schelpenpad op dat naar Lauwersoog leidde. Ik ging al slingerend door de Marnewaard en zag op afstand het oefendorp van het leger. De laatste twee kilometer nabij het Lauwersmeer was de route wat veranderd, hij ging door het Lauwersbos. Het was nog wel even zoeken maar uiteindelijk kwam ik toch aan het eind van het pad en van die dag. Twee mooie wandeldagen kon ik weer toevoegen.

Uithuizen naar Baflo

22 km, 21 augustus 2012

Deze dag wandelde ik de Wierdenroute naar Baflo. Ik was weer snel op de route en wandelde Uithuizen uit, richting het kleine dorpje Doodstil. Bij boerderij 'Barmerheerd' hield ik rechts aan en volgde de bochtige weg naar Rottum. De route was hier wat veranderd en

liep nu over een betonpad. Ik stak de verkeersweg over en volgde een kerkpad dat eindigde vlak naast de hoge afgegraven wierde van Rottum. Ik passeerde het geboortehuis van de dialectschrijver Jan Boer. De dialectschrijver vertelde een mooi verhaal wat ik even uit het routeboekje overneem: Joapje die belijdenis deed. Haar werd gevraagd door de dominee: "En Joapje, waar is Jezus geboren?" "Bij Elema op koustal, domie!" Er was daar een boerderij in de buurt die Bethlehem heette! Verder ging de route over kleine asfaltwegen richting Warffum. Daar kocht ik wat fruit in de supermarkt. Even daarna nam ik bij de kerk op een bankje mijn pauze en informeerde mijn dochter waar ik was. Na Warffum door het Warffumberbos naar Breede. En na dit kleine mooie gehuchtje met de grote boerderij 'Breedeborg', vervolgde ik mijn weg tot het station van Baflo. Het was een mooie wandeldag, zonnig en 25 graden.

Nieuweschans naar Appingedam

38 km, 5 november 2012

Inmiddels was het november en tijd om weer eens te gaan. Ik wilde graag dit jaar het pad afronden. Dus toog ik op 5 november naar Nieuweschans.

Om twee uur kon ik eindelijk aan de wandel, voor die dag was het 12 km. Vanuit het treinstation liep ik toch de route dwars door Nieuweschans naar het beginpunt bij het bruggetje over het Wymeester Diepje, een smal kanaaltje dat de grens vormt tussen Nederland en Duitsland. Via een rondweg om Nieuweschans heen kwam ik weer uit bij het station waar ik de route vervolgde.

Het was weinig spectaculair omdat het pad meest over maaipaden langs sloten liep. Vervolgens door het kleine dorpje Nieuw-Beerta en het verderop gelegen Kostverloren. Daar was mijn B&B-adres.

Kostverloren naar Appingedam

26 km, 6 november 2012

Om acht uur ging ik op pad na een hartelijk afscheid van mijn gastvrouw. Ze woonde aan de route, dus geen zoeken

naar het vervolg van het pad maar meteen de weg vervolgen. Het miezerde een beetje, net geen paraplu nodig. Het uitzicht was niet helder. Dat was jammer, want je had er niets aan om boven op de dijk te gaan lopen. Je zag niets en het gras waar je doorheen moest was ook nog eens nat. En natte voeten zijn niet fijn als je nog zo lang moet lopen. Dus liep ik het meest onder aan de dijk die ik moest volgen tot in Delfzijl!

In Termunten nam ik een pauze op een bankje boven op de dijk. Het weer was wat opgeklaard en het uitzicht over het natuureservaat van de Dollard was beter geworden. In het routeboekje stond veel informatie over dit natuurgebied. Inmiddels was het droog geworden, maar nog wel koud. Gauw koffie en een broodje genomen, weer alles opgeruimd en in mijn rugzak gedaan, steentjes uit mijn schoenen gehaald, kijken waar de route verder ging en weer op pad gegaan. Het pad ging dwars door Termunten heen, dus ik had overal koffie kunnen kopen. Maar ja, dat wist ik van te voren niet. Ik wandelde over de boogbrug met ornamenten over het Termuntenzijldiep. Prachtige brug, in de loop van de tijd is er veel veranderd wat havens en handel en de loop van het water betreft. Tot Delfzijl liep ik nog steeds over of beneden de dijk. Even voor het industriegebied van Delfzijl keek ik tegen een mooi natuurgebied aan. Mooie herfstkleuren en daarna waren er tegen de dijk aan een monument en nog oude grafzerken van het verloren dorp zichtbaar. Daarna wandelde ik tot Delfzijl langs de chemische fabrieken. In Delfzijl aangekomen liep ik één kilometer langs de boulevard en verderop langs het Eemshotel, dat gebouwd was op palen in de Eemsboezem.

Ik wandelde het laatste stukje van het pad naar Appingedam over het Jaagpad langs het Damsterdiep. Ik liep meteen door naar het NS-station en pakte de trein naar huis. De reis liep voorspoedig en in de trein overdacht ik dat ik een prachtig pad had gelopen.

-Willemien Hietland-

Van Herwen naar de Oude IJssel



Naar Herwen

In de middag pakken we ons boeltje op, koppelen de caravan achter de auto en rijden naar Herwen. Onderweg knapt het weer zienderogen op en gaat zo waar de zon nog volop schijnen. Herwen, net achter Lobith, ligt weliswaar niet aan het Pieterpad, maar er was in de buurt van onze laatste etappe geen andere camping dichterbij in de buurt van de veerpont naar Millingen aan de Rijn, wat ons eindpunt is van het eerste gedeelte.

Mini-camping "Boschhof"

ziet er schitterend uit. De ruime campingplaatsen liggen in een parkje met allemaal verschillende soorten bomen en struiken. Ook het sanitairgebouw is spiksplinternieuw met de beste douches die we tot nu toe gehad hebben. We kunnen nog een tijd heerlijk buiten zitten in de zon en alle wandelkleden nog eens lekker laten uitwaaien. Hopelijk blijft het nu een paar dagen achter elkaar droog, zodat we de laatste drie etappes kunnen voltooien.

Donderdag 7 juni - 8^e etappe Laren - Zelhém 31 km

Vertrek uit Laren

Het ziet er buiten goed uit, wel een beetje bewolkt, maar de weersverwachting ziet er prima uit. Dus gauw de wandelkleding aangetrokken en op weg naar Laren. We starten vlakbij de camping waar we gisteren nog stonden en wandelen het dorp Laren in. Op het

Het zit ons de laatste week niet erg mee. Het is zo'n beetje om de andere dag een regendag. Ook nu weer regent het al de hele nacht en ook als we opstaan. Het is een grote modderzooi op de camping. We wachten een paar uur, maar het wordt er niet beter op. We zullen onze plannen weer moeten wijzigen om niet al te veel op ons schema achterop te komen. Na de koffie besluiten we om dan maar alvast naar de volgende camping te gaan. Dan doen we de volgende etappes wel vanaf die camping. Eerst krijgen we nog bezoek van een controleur van de ACSI, een campingorganisatie die de bij hen aangesloten campings regelmatig op kwaliteit controleert. Dan zijn ze bij ons aan het goede adres en we beantwoorden alle vragen die op de lijst staan. Het rapportcijfer is geen voldoende.

kruispunt in Laren staat de N.H.-kerk van 1835. Het is een fraai voorbeeld van een zogenaamde "waterstaatskerk". Deze kerken werden met overheidssteun gebouwd door ingenieurs van Rijkswaterstaat. Bovenop de kerk staat een houten klokkentorentje, want een echte toren van steen was te duur. Het dorp is al helemaal oranje gekleurd vanwege de naderende Europese Kampioenschappen voetbal. Het P.P.-hotel "Stegeman" is bijna niet meer te zien achter de oranje vlaggetjes.



Kunst in de tuin

We wandelen over de Lenderinkstege en in de voortuin van een woning staan diverse kunstvoorwerpen. In het verleden stond er een bordje op een tafeltje dat aangaf dat je er "voor een dubbeltje" mocht uitrusten. Bij een smal paadje tussen de heggen staat een verzameling oude troep met het opschrift: "PITERPAD" en een bordje met "graag

een dubbeltje voor de klijnkinderen". Voor sommige mensen is schrijven ook een hele kunst.

Mooie wegwijzer

Op de weg naar het gehucht Dochteren passeren we "Huis 't Ross", een van de vele buitenplaatsen in deze omgeving. Op het kruispunt staat een prachtige ouderwetse wegwijzer die natuurlijk op de foto moet. De zon schijnt volop, maar er vallen ook regelmatig regenpetters. Bij het oversteken van het Twentekanaal zien we dan ook een prachtige regenboog. Toch regent het niet hard genoeg om daarvoor een regenjack aan te trekken. Er komen een paar grote honden op ons af rennen, maar er is nergens een baasje te bekennen en ze vinden het kennelijk wel leuk om met ons op te lopen. Er staan een paar mannen bij de brug over de Berkel, maar die weten ook niet waar de honden vandaan komen. Voor de ze-



kerheid worden ze even aan de brug vastgebonden. Ondertussen komt over de brug een stoet antieke auto's voorbij die met een rally bezig zijn. We voelen de brug onder ons schudden.

Het boscomplex "Het Grote Veld"

was ooit een uitgestrekt heideterrein wat na 1920 werd beplant met naaldbos. Natuurmonumenten is bezig om er weer een gevarieerd bos van te maken. Door het gebied gaan een paar lange rechte zandwegen, zoals de Oud Larenseweg, waar nu het Pieterpad overheen gaat. Er komt ons een pony met wagentje tegemoet en we maken een praatje met de koetsier. Als ik aan hem vraag of ik een foto mag maken van het span, vraagt hij of het soms voor de Telegraaf is. Ik loop vandaag toevallig in een T-shirt van de Telegraaf (gekregen vorig jaar tijdens de 4-daagse Nijmegen) en doe mijn sweater omhoog. Verbaasd zegt de man: "het is nog waar ook", en hoopt dat de foto in de krant komt. Lachend vervolgen wij onze weg.

Kleurpotloden

Bij boerderij "Het Kleine Veld" staat in de voortuin als kunstvoorwerp een grote ton met kleurpotloden erin. Het is een tekenpraktijk waar je kunt leren tekenen en schilderen. "Het Enzerinck" in het buurtschap Veldwijk is de volgende buitenplaats waar we langs wandelen. Het is gebouwd in 1826 in neoclassicistische stijl met een groot park er omheen in de Engelse landschapstijl. Het is inmiddels 11.00 uur en wij vinden een mooie bank in het park om de koffiepauze te houden.

We naderen het stadje Vorden

Het stadje is ontstaan bij een doorwaardbare plaats (voorde) in de Vordense Beek. Het is vooral beroemd geworden door de vele kastelen. Het bekendste daarvan is het Kasteel Vorden. Een dame uit Limburg snelt ons tegemoet, ze loopt het Pieterpad noordwaarts in twee weken met een gemiddelde van 40 km per dag. In Vorden lopen we even het centrum in om te kijken of er wellicht een P.P.-souvenir

te koop is. Tot nu toe hebben we niets aangetroffen. Doch er is zelfs geen ansichtkaart met iets van het Pieterpad te vinden. Je zou er toch best een handeltje mee kunnen beginnen. Dan toch maar weer de route volgen want er zijn nog 16 km te gaan.

Bij het Kasteel Vorden

is het officiële eindpunt van het eerste gedeelte Pieterburen – Vorden (LAW 9.¹) en dan zijn er 235 km afgelegd. Het tweede deel (LAW 9.²) van Vorden naar Maastricht (St.Pietersberg) is nu 257 km. Bij het kasteel vond in 1983 de officiële opening plaats van het Pieterpad met de onthulling van een houten wandelwijzer op de kruising van het Trekvogelpad met het Pieterpad.



In 2006 is in de zichtlaan van het kasteel door het NIVON een monument geplaatst met de voetafdrukken van Toos Goorhuis en Bertje Jens ter ere

aan de bedenkers van het Pieterpad. We maken wat foto's bij het kasteel en de omgeving en zetten ook onze voetstappen in hun voetsporen. Het is een hele drukte van P.P.-wandelaars. Het is natuurlijk een ideale plaats om noord- of zuidwaarts te beginnen.

Vernieuwd Pieterpad. In een periode van drie jaar is door vrijwilligers hard gewerkt om het Pieterpad te vernieuwen. De route is kritisch tegen het licht gehouden waarbij gekeken werd naar veranderde omstandigheden zoals verkeerssituaties. Maar vooral werd er gekeken om de kwaliteit van de route te verbeteren. Uitgangspunt is altijd om de route aantrekkelijk en afwisselend te laten zijn voor de wandelaar. Waren er in het eerste gedeelte al diverse nieuwe stukken opgenomen, nu is er in het tweede gedeelte liefst meer dan 120 km gewijzigd en zijn er veel meer onverharde wegen in opgenomen.

Klootschieten in het Knopenlaantje

Na al deze drukte wordt het tijd om weer eens verder te gaan. We begroeten een groepje mensen dat bezig is met het klootschieten. De bedoeling is om een bal (de klood) zover mogelijk onderhands weg te werpen over een uitgezet parkoers. Meestal wordt het in groepjes gespeeld. De sport wordt vooral in het oosten van het land beoefend. We lopen nu door het Knopenlaantje, een beukenlaantje met knopen in de boomtakken. Deze zijn in het verleden ontstaan door verliefde stellen die als uitdrukking van hun verbondenheid twee takken aan elkaar knoopten.

Buurtschap Linde

We houden de weg aan naar het buurtschap Linde waar op de "Kappellebult" tot 1837 een kapel stond. Nu is er alleen nog een zuil met het opschrift: "verheft zich hier geen bidplaats meer, het heeal is tempel voor de Heer". Na deze stichtelijke woorden houden we de Helderboomsdijk aan tot aan het "Huis 't Zelle", een oud leengoed van de Hertog van Gelre. Het wordt al een aantal eeuwen bewoond door de adel-

lijke familie Van Dorcht tot Medler. Duidelijk herkenbaar is de zevensprong in de zichtlijn van het huis waar ook het Pieterpad over gaat.

Door het dorpje Varsse

Het dorp ziet er best aantrekkelijk uit. Op het landgoed Zelle is nu een golfterrein aangelegd. Een voormalige boerderij is nu het clubhuis en soms kruist een golfbal het Pieterpad. Het is hier een prachtig landschap, kleinschalige akkers omzoomd door hoge bomen, dan weer stukjes bos. Wel erg veel zandpaden, maar toch goed begaanbaar. Het is lekker warm en zonnig weer geworden, een graad of twintig, dat is een lekkere wandeltemperatuur. Een paar paarden kijken nieuwsgierig naar ons en we reiken ze een hapje gras aan wat ze best lekker vinden.

Door 't Zand naar Zelhem

Daarna gaan we door het voormalige stuifzandgebied "Het Zand", dat in de 20^e eeuw is bebost om het stuiven tegen te gaan. Hier en daar moeten we heuveltje op en af door het losse zand. Via de Ruurloseweg komen we bij boerderij Hemink uit en wandelen over het erf naar een smal akkerpaadje waar staat dat P.P.-wandelaars vrije doorgang hebben. Inmiddels hebben we de dames gebeld of ze naar Zelhem willen gaan om ons op te pikken. Via de Plas van Radstake bereiken we de N-315, steken deze over en lopen door de buitenwijken van Zelhem tot aan de Markt waar we om 15.00 uur aankomen. Janny en Bets zijn inmiddels ook al gearriveerd en met zijn allen pakken we nog gezellig een terrasje. Daarna rijden we terug naar de camping in Herwen.

Vrijdag 8 juni - 9^e etappe Zelhem - Herwen 37 km

P.P. over een andere route

Het zal vandaag mooi zonnig weer worden, met soms een enkele bui. We zullen wel zien waar die valt, hopelijk niet op onze route. We beginnen om 07.40 uur onze wandelstapje vanaf de Markt in Zelhem. Het gedeelte tussen Zelhem

en Braamt is totaal vernieuwd. Het Pieterpad gaat niet meer door Doetinchem, maar houdt een meer landelijke route aan die ruim oostelijk langs de stad gaat. Voor wandelaars die van openbaar vervoer afhankelijk zijn of in de stad willen overnachten kan dat best lastig zijn.

Kathedralen

Via een buitenwijk komen we op de Brunsveldweg en wandelen door de Heidenhoek. Het is een typisch platteland buurtschap met verspreid liggende boerderijen in een oud kampenlandchap. In 1904 werd hier een grote mengvoederfabriek opgericht met enorme silo's en een winkel. Ze werden ook wel de "kathedralen van het platteland" genoemd. Nu geven informatieborden aan dat op het complex grote landvilla's gebouwd zullen worden.

Mooie zandpaden

We houden daarna een zandpad aan over het Kolkstroeterpad. Het is een oud voetpad langs een houtwal die in het jaar 2000 bijna verdwenen was bij een ruilverkaveling. Door protesten van de omwonenden is dat verijdeld. Wij kunnen nu profiteren van deze mooie paden.

Even later passeren we het dorpje IJzevoorde en wandelen dan door het Landgoed "Slangenburg". Bij een boer-

derij lezen we op een groot schoolbord: **"Doe owzelf een plezier, koop scharreleier hier"**. Ze verkopen ook nieuwe aardappelen.

Slangenburg

Op het landgoed bekijken we het Kasteel Slangenburg dat van oorsprong een 14^e-eeuwse adellijke havezate is met pachtboerderijen er omheen. Het kasteel kreeg in de 17^e eeuw zijn huidige vorm. Langs het slot loopt de Beneden Slinge die het waterpeil in de slotgracht verzorgt. Na WO-II kwam het slot in bezit van Staatsbosbeheer. Tegenwoordig doet het dienst als gastenverblijf voor de nabij gelegen abdij van de Benedictijner monniken.

Wij lopen om het imposante kasteel heen en maken een praatje met een paar P.P.-wandeldames die van Goeree-Overflakkee komen. Ze kennen de beroemde langeafstandwandelaars van het eiland wel. Tot nu toe vinden we de nieuwe route een heel mooie verbetering. Het Graafschapspad loopt nu een stuk gezamenlijk met het P.P. op. Even later gaan we door een tunneltje onder de A-18 door en houden bij C.R. 't Onland een koffiepauze.

-Piet Jansens-
(wordt vervolgd)





Alle wegen leiden naar

We hebben opnieuw een mooi wandelverslag klaarliggen over de pelgrimsroute naar Compostela, dit keer van de hand van Lies Wesseling. In mei jl. wandelde zij 3 weken op dit pad.

Helaas is in dit nummer van OLATNieuws geen ruimte meer om een start te maken met het verhaal over haar avonturen. Dit houdt u van ons tegood!

-Redactie-

FORUM

de Ganzenheuvel

CONGRESCENTRUM

www.forumdeganzenheuvel.nl
Ganzenheuvel 56 6511 WD Nijmegen
Tel +31(0)24 3234706 - Fax +31(0)246413019

- Workshops • Vergaderingen • Cursussen
- Evenementen • Denksporten •

OLAT-trefpunt tijdens de 4-daagse

Voor de pensionprijzen en andere
bijzonderheden zie www.olat.nl

Reserveren door (deel-)betaling op bankrek.nr.
1579.74.154 t.n.v. Wandelsportvereniging OLAT
info: 06-12074473 of haawlanders@onsbrabantnet.nl

Haus Attos Apartments und Touren



In Umhausen, Ötztal (Oostenrijk, Tirol) verhuren we 2 appartementen voor in totaal 18 personen. De appartementen zijn ruim van opzet (ieder 120 m²) en recent gerenoveerd en compleet ingericht. Door de rustige ligging zijn ze uitermate geschikt voor gezinnen en grotere groepen. Overnachten kunt u al vanaf 16 euro p.p.p.n. Tevens verzorgen we als u wilt ook het ontbijt.

Gelegen aan de dorpsrand van Umhausen met uitzicht op de omringende bergen, is Haus Attos de ideale uitvalsbasis voor zowel winter-, als zomeractiviteiten.

's Winters kunt u naast skiën in de gebieden Ötz (ski-lift 7 km) en Sölden (ski-lift 18 km) ook langlaufen, ijsklimmen, rodelen, paragliden, paardensleerijden en sneeuwschoentochten maken. De ski-bus halte bevindt zich op 200m. Ski-passen zijn ook bij ons te verkrijgen!

In de zomer kunt u vanuit Haus Attos allerlei activiteiten ondernemen en zo de ongerepte natuur gaan ontdekken. Denk hierbij aan schitterende wandelingen voor zowel de recreant als de gevorderde loper, tot aan uitdagende alpinotochten/huttentochten. Dit kunnen dagtrajecten zijn maar ook meerdaagse tochten zijn mogelijk. In overleg begeleiden we deze tochten ook. Wij verzorgen dan niet alleen de tocht maar ook het verblijf in de berghutten en het benodigde materiaal. Denk hierbij aan stijgijsers, pickel en evt. touwen. De tochten worden in overleg met u samengesteld. Daarnaast kunt u in het Ötztal diverse 'klettersteigen' beklimmen, raften, paardrijden, zwemmen, watervallen bezichtigen (grootste van Tirol), thema parken bezoeken, stedentrips maken en natuurlijk gewoon niks doen en genieten van de omgeving!

Haus Attos is niet alleen per auto/motor goed te doen (Eindhoven-Umhausen 8,5 uur), maar is met openbaar vervoer en vliegtuig (vliegveld Innsbruck 45 min) prima te bereiken. Ook zijn er tal van bergwegen en pas overgangen die met de auto en zeker de motor veel uitdaging bieden.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen (mag in het Nederlands) dmv email: info@haus-attos.at of bellen met: **0043 5255 51203**.

Ook kunt u onze website bezoeken om daar alvast de foto's van de appartementen en de omgeving te bekijken: www.haus-attos.at

Wij, de fam. Goorman, hopen u een keer als gast in Haus Attos te mogen begroeten!



Press Art

Graffiti- en vandaalbestendige informatieborden



Bestel een GRATIS sample op de site www.PressArt.nl, bel 06 212 86 333 of stuur een e-mail naar info@PressArt.nl



Slijtvaste communicatie oplossingen voor natuur, cultuur en design

www.PressArt.nl - Sparrenlaan 42a - 3941 GM Doorn
T: 0343 522 455 - M: 06 212 86 333

GROOT-BRITANNIË

Hadrians Wall, Engeland
Kintyre Way
South West Coast Path langs de Zuidkust, Engeland

IERLAND

Mourne Walking Festival
Castlebar en Western Way

MADEIRA—MALLORCA

GR 221

LITOUWEN

Wandelfestival IML-kandidaat

DUITSLAND - TSJECHIË - POLEN

3daagse-3 landen wandeltocht
Saksische Schweiz Malerweg en Ertzgebirgste

INDONESIË

IML-tocht Int. Heritage Walk en rondreis Java en Bali

JAPAN - CHINA

IML-wandelingen
Diverse excursies

FRANKRIJK

4daagse van Chantonnay

THAILAND

Wandelrondreis door Noord en Oost Thailand

NIEUW-ZEELAND - AUSTRALIË

Zuidereiland - Stewart Island - Milford
- Keplertrack - Abel Tasmanpark -
Noordereiland - Blue Mountains - IML-
tochten Rotorua en Canberra

ITALIË - LIECHTENSTEIN

IML Arenzano, wandelingen in Zuid Tirol - Liechtenstein

SPANJE

Camino de Santiago
Leon naar Santiago de Compostela -
Finistère - Muria

Wandelweek Airbornepad Market Garden

Wandelen met kleine groepen
Zie wandelreizen-programma op

WWW.TT-WANDELREIZEN.NL

Theo Tromp

Tel. 0495 450325—mobiel 06-52788806